

December 2023 – jaargang 74 nr. 5



HOUWEZO

Periodiek van het Contact Oud- en actief dienende Mariniers



2	Inhoud
2	Colofon
3	Van de voorzitter
4	Van de redactie
4	Van de bestuursafdeling
5	Korpsnieuws
7	Van de afdelingen
16	Nieuwe COM-leden
17	Oproep
17	Reünies
18	Marinierskapel
19	Mariniersmuseum
20	'Tewaterlating' overleden marinemensen
22	Baret aan de kapstok en dan ...
25	Diversen
26	Herinneringen aan Doorn en de West (deel 3)
28	In memoriam
30	Agenda
31	COMinfo

1. De HouweZo is het officiële verenigingsblad van het COM dat 4/5 maal per jaar verschijnt.
2. **Redactie**
 - a. Voorzitter: Ton Berkeljon
 - b. Secretaris: Peter Lammens
 - c. Redacteuren: Wim Lenting en Jan Scholing
 - d. Leden: R. Ebbinge, E. v.d. Griend (namens het bestuur COM)
3. **Realisatie en vormgeving:** Laura de Graaf, Graafies Creative
4. **Druk:** Drukkerij Teeuwen, Capelle aan de IJssel
5. **Advertenties:** via secretaris HouweZo, E: HouweZo1665@gmail.com
6. **Correspondentie/reacties:** secretaris HouweZo, E: HouweZo1665@gmail.com
7. **Redactiesecretaris:** P. Lammens: HouweZo1665@gmail.com
8. **Bezorging:** HouweZo niet ontvangen? Mail naar ledenadmin@contactoudmariniers.com of bel: 06-39198883
9. **Verantwoordelijkheid**
 - a. De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de plaatsing van de aan haar aangeleverde artikelen.
 - b. De inhoud van de artikelen is altijd een verantwoordelijkheid van de inzender/auteur.
 - c. De redactie behoudt zicht het recht voor om artikelen te weigeren of in te korten.
 - d. Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij anders bij het artikel aangegeven.
 - e. Bij fotomateriaal en overgenomen artikelen zal steeds de bron vermeld worden.
10. **Kopij**
 - a. Kopij aanleveren opgemaakt in word-formaat
 - b. Foto's in resolutie 2MB of hoogst mogelijke. Voorzien van bijschrift en naam passend bij het onderwerp.
 - c. Niet tijdig ingeleverde kopij wordt in principe in het volgende nummer opgenomen
 - d. **Inleverdatum kopij 2024:**
2024-01 8 maartde. **Verschijningsdatum 2024:**
2024-01 begin april

11. Lidmaatschap COM

- a. De vereniging is Koninklijk goedgekeurd bij KB nr. 43 op 9 december 1950. Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 40342652
- b. Aantal leden en donateurs per 8 december 2023: 5371.
- c. Contributie: € 27,50 per jaar
- d. Wijzigingen persoonlijke gegevens (adres, overlijden etc.), opzeggen lidmaatschap: M: 06-39198883, Postbus 30311, 1303 AH Almere, E: ledenadmin@contactoudmariniers.com

12. Contact en social media

- a. Website: www.contactoudmariniers.com
E-mail: webmaster@contactoudmariniers.com
- b. **COM is ook actief op:**



Foto's voorpagina:
Ben Schierboom met zijn replica
voor het Mariniersmonument.



Van de voorzitter



Beste leden,

Voor u ligt alweer de laatste Houwe Zo van dit jaar. Een jaar met positieve uitschieters maar ook met aandachts- en zorgpunten.

Laat ik met het positieve beginnen. Ik kijk terug op een geslaagde Mariniersdag en een goed georganiseerd Mariniers Outdoor Event. Beide evenementen

zijn reeds belicht in vorige Houwe Zo's. Met dit soort evenementen willen we de vereniging bij de wat jongere achterban op de kaart zetten en hopelijk kunnen we dan ook nieuwe leden werven. De voorbereiding van deze evenementen vergt veel capaciteit maar we doen het graag als daar ook voldoende belangstelling voor is. Dat is voor mij en het bestuur de uitdaging.

Activiteiten

Ook afdelingen en identiteitsgroepen ondernemen veel activiteiten die interessant kunnen zijn voor onze achterban. Daarom gaan we die vermelden op de activiteitenkalender op onze website. Dit kan uitnodigend zijn om eens bij een andere afdeling de sfeer te proeven en deel te nemen aan hun activiteiten.

Begin volgend jaar lanceren we de nieuwe website. Een resultaat van ons project "Stip op de horizon". Volg te zijner tijd onze nieuwsberichten.

Contributienota's

De problemen met het verzenden van de contributienota's zijn gelukkig opgelost. Er waren meerdere oorzaken, deels ook buiten onze invloed. Inmiddels zouden alle facturen bezorgd moeten zijn. We streven er naar om de contributiefactuur 2024 in het eerste kwartaal toe te sturen. Wij doen dat vanwege de kosten bij voorkeur via de email. Ik roep u op om wijzigingen in de contactgegevens door te geven aan onze ledenadministrateur.

Gebrek aan animo

Ik vind het belangrijk dat we als vereniging daar waar mogelijk met vele leden aanwezig zijn bij een korpsevenement. Ik weet ook dat de korpsleiding dit waar mogelijk steunt. Als we dan via de afdelingen/identiteitsgroepen oproepen doen om bij een korpsevenement aanwezig te zijn is het teleurstellend als de animo er nauwelijks is. Dan hoor ik regelmatig van leden de opmerking dat de korpsleiding onvoldoende belangstelling heeft voor het COM. Ik bestrijd dat maar wijs er wel op dat ook de korpsleiding zich moet houden aan de financiële kaders en spelregels binnen Defensie.

Zo konden we op 11 oktober jongstleden de functie-overdracht van CKM bijwonen. Helaas en voor mij teleurstellend waren we als COM niet in staat om daar met een peloton van 50 leden bij aanwezig te zijn. En dat voor een vereniging met ruim 5.000 leden. Mijn dank gaat overigens wel uit naar diegenen die wel de moeite hebben genomen om voor dag en douw naar Rotterdam te komen om dit bijzondere moment te ondersteunen.

Herdenking Mariniersmonument

Op 18 november jongstleden was er de herdenking bij het Mariniersmonument Limburg te Sittard. Ik mocht daar een krans leggen. Mooi om te zien dat er ook vanuit andere afdelingen (zoals Zeeland en Gelderland) belangstelling was om hier bij te zijn.

Op 29 november jongstleden vond het Korpsconcert plaats. Het concert stond dit jaar in het teken van 50 jaar UK/NL samenwerking, met veel gasten uit de USA en de UK en – heel bijzonder – het bezoek van Zijne Majesteit de Koning. Hierdoor was er maar weinig plaats voor leden van onze vereniging. Zij konden gelukkig uitwijken naar het door de Stichting Vrienden van de Marinierskapel georganiseerde concert op 28 november. Dat werd gelukkig bijzonder goed bezocht.

Kranslegging Oostplein

De maand december is altijd een maand waarin veel gebeurt. Zo was er op 8 december de kranslegging op het Oostplein ter gelegenheid van het 358-jarig bestaan van ons Korps en zijn er vele vieringen van de korpsverjaardag bij onze afdelingen en partners. Waar mogelijk proberen we als bestuur daarbij aanwezig te zijn. Dat lukt echter niet altijd.

Stip op de horizon

In 2024 gaan we als bestuur weer verder met het project "Stip op de horizon". Wij zullen u in het eerste kwartaal op de hoogte brengen van de status en de voortgang.

Rest mij om u allen fijne kerstdagen toe te wensen, een mooie jaarwisseling en een mooi en gezond 2024.



*Uw voorzitter,
Piet Kruithof*

Van de redactie

De Houwe Zo gaat veranderen

Hoezo? Nou vrij simpel. Op dit moment is het project SODH aan de gang. Onderdeel daarvan is de communicatie naar en informatie aan van de leden en externe belanghebbenden van het COM. Uitkomst daarvan is een nieuwe huisstijl.

Binnen die huisstijl past ook de Houwe Zo als medium. Oftewel de Houwe Zo zal waar mogelijk daarop aangepast moeten worden.

Hoe? Daar buigt de redactie zich over. Een ding is zeker; het moet aansluiten bij de huidige tijdgeest en verdere digitalisering van nieuws, informatie en communicatie.

Wanneer? Exact weten we dat nog niet. Eind 2024? Wel weten we dat nauwkeurigheid boven snelheid gaat in deze. Ook het advies

van een lid om dicht bij jezelf te blijven doet opgeld.

Nu komt de Houwe Zo 5 maal per jaar uit op papier. Dat gaat ook veranderen. Discussies daarover lopen al. Wat hierbij onder andere van belang is, is de leeftijdsopbouw van onze leden.

Verder spelen de kosten een grote rol. Op dit moment zijn die een derde deel van de jaarlijkse contributie van heel het COM. Het moet wel betaalbaar blijven.

De redactie is zich terdege bewust van de problematiek, dat zij een mate van verantwoordelijkheid heeft in het geheel en staat, om te beginnen, voor om in 2024 de papieren Houwe Zo terug te brengen naar 4 edities en een digitale versie als 5e editie te verzorgen.

Van de bestuurstafel

Bestuurlijke mededelingen

De ledenraad heeft in de vergadering van 23 november ingestemd met de begroting 2024. De minimum-contributie 2024 blijft € 27,50.

In diezelfde vergadering is de Ledenraad akkoord gegaan met een verlenging van de bestuursperiode (met 3 jaar) van Derk Wisman, onze vicevoorzitter.

In 2024 zal er een voorstel worden uitgewerkt om de Houwe Zo ook digitaal beschikbaar te stellen. Niet iedereen zit te wachten op een papieren versie en portokosten vormen een aanzienlijk deel van de kosten. Wist u trouwens dat de Houwe Zo een derde deel van het jaarbudget vergt?

Het probleem met het verzenden van de contributiefacturen 2023 is opgelost. De oorzaak lag deels buiten onze invloedssfeer. Alle leden zouden inmiddels de contributiefactuur 2023 ontvangen moeten hebben. Heeft u toch geen

factuur ontvangen? Neem dan even contact op met de ledenadministrateur. Mogelijk bent u verhuist en zijn wij daarvan niet op de hoogte. Actuele contactgegevens zijn belangrijk. Zorg er voor dat onze ledenadministrateur beschikt over uw juiste adresgegevens, telefoonnummer (vaste lijn en/of uw 06-nummer) en e-mailadres. Wist u dat er van zo'n 1500 leden geen e-mailadres bekend is? Daar een factuur naar sturen kost de vereniging al gauw € 1.500,00. Dat geld besteden we liever aan verenigingsactiviteiten.

Tenslotte zal bestuurslid Peter Lammens in november 2024 zijn bestuursperiode bij het COM afsluiten. Het bestuur zal op zoek moeten naar een opvolger. In het voorjaar zal het bestuur met een vacaturetekst komen, maar belangstellenden kunnen zich al melden bij de secretaris.

*Kees Wit
Secretaris*

COM Canada haalt de vlag neer

Hiermede deel ik u mede dat de Associatie Contact Mariniers Canada op 19 december de boeken heeft gesloten.

Redenen zijn het door natuurlijke verloop sterk teruggelopen ledental en de zeer hoge leeftijd en gezondheid van de nog

resterende leden. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een verstandige verenigingscultuur te handhaven. Wij wensen het COM een behouden toekomst.

*Met collegiale Korpsgroet, QPO,
John Appel, Secr. Services CMC*



Korpsnieuws

Herdenking Oostplein



Vrijdag 8 december 10.30 uur het Oostplein in Rotterdam is nagenoeg leeg. De voorbereidingen voor de kranslegging ter gelegenheid van de 358e verjaardag van het Korps Mariniers zijn nog helemaal klaar. Bussen met deelnemers aan de herdenking van gevallen Mariniers, begeleid door motoren van de Marechaussee, stoppen. Ze zijn iets te vroeg. Het weer is zoals nagenoeg elk jaar weer in december niet echt zonnig. Het is druilerig, een beetje mistig en fris. Nog even wachten in de bussen, dat is beter dan buiten.

Dan, op teken van de organisatie stelt iedereen zich op. De gewapende wacht met het vaandel, de marinierskapel met tamboers en pijpers, genodigden, vertegenwoordigers van organisaties, mariniers (oud- en actief dienenden) en enkele toeschouwers. AOOMARNS bd. Ben Schierboom, de man die model stond voor het mariniersstandbeeld op het Oostplein, is ook aanwezig.

Aan het begin van het programma geeft ELNTMARNS Oostrum enige uitleg en aanwijzingen over het verloop van het geheel. Bijzonder is dit jaar dat er naast de gebruikelijke kransen ook een krans gelegd wordt namens onze Engelse collega's Royal Marines in het kader van de 50-jarige samenwerking tussen de Nederlandse en Engelse mariniers in de UKNL Landing Force.

Na het afmelden van de paradedecommandant bij de commandant van het Korps mariniers BRIGGEN I. Moerman, vergezeld van burgemeester Aboutaleb en de korpsadjutant, en inspectie van de gewapende wacht memoreert de generaal in zijn toespraak de normen en waarden van mariniers en waartoe het Korps op

aarde is. Hij herdenkt specifiek twee, bij Tilburg, gesneuvelde mariniers die aan het eind van WOII deel uitmaakten van het mariniersdetachement van de Prinses Irenebrigade.

SGTMARNS J.C. Buijtelaar en KPLMARNS, G. Dijkstra beide nog geen 30 jaar oud. Uit de erelijst gesneuvelden Prinses Irenebrigade blijkt dat een derde marinier van het detachement is gesneuveld bij Eindhoven.

Aan het eind van de toespraak een verrassende mededeling. Ben Schierboom, "het standbeeld" zoals deze zichzelf vaak noemt, doneert het originele miniatuur van het standbeeld aan het mariniersmuseum. Ben kreeg bij de onthulling van het standbeeld dit miniatuur van de maker van het beeld, Titus Leeser, cadeau. De directeur van het museum Frederique van Steekelenburg-van der Stelt en generaal Moerman namen het miniatuur in ontvangst van Schierboom, onder toezegging dat het een prominente plek in het museum krijgt.



De krijgsmacht-aalmoezenier vergeleek in zijn overweging het verhaal uit de Bijbel van Abraham, die door zowel de Joden, Christenen als Islamieten als de Aartsvader wordt gezien, dat deze dag en deze herdenking de herinnering aan de overledenen persoonlijk maakt.

Kransen werden gelegd door de korpscommandant, de burgemeester van Rotterdam, de liasonofficier Britse Royal Marines en de (vice-)voorzitters van het COM en WJB (Willem Joseph van Ghent). Waarna een minuut stilte in acht werd genomen gevolgd door het Wilhelmus.

Na het afmelden van de paradedecommandant en uittreden van het vaandel was de herdenking ten einde en ging ieder zijn eigen weg. Of naar de kazerne of naar een andere plek om na te praten onder het genot van een hapje en drankje.

KPLMARNS W. Meijwaard



Mark Veraart Krijgsmachtadjutant



Adjutant der Mariniers Mark Veraart is per 21 september 2023 de nieuwe Krijgsmachtadjutant. Hij volgt zijn ranggenoot Rob van Haastrecht op, die met functioneel leeftijdsontslag gaat. Hij heeft zijn functie overgedragen aan Adjutant Veraart tijdens de Nationale Onderofficiers Conferentie (NOOC) in Soesterberg.

De Krijgsmachtadjutant vertegenwoordigt alle onderofficieren en manschappen. Hij valt rechtstreeks onder de Commandant der Strijdkrachten (CDS) en adviseert hem over onderwerpen uit het onderofficiersdomein. Hij heeft een adviesrol vanuit de praktijk naar beleid. Zo informeert hij de CDS op het gebied van opleiding en training en de inzetbaarheid van soldaten, matrozen en marechaussees. Ook houdt hij hem op de hoogte over het moreel bij de eenheden en wat er speelt op het gebied van materieel, vulling en behoud. Mark wil naast de genoemde taken vooral ook de bemiddelaar zijn die de saamhorigheid binnen de gehele krijgsmacht versterkt. Zo min mogelijk op 'kantoor' zijn, maar vooral daar zijn waar de krijgsmacht gevormd wordt.

Onze nieuwe Krijgsmachtadjutant

Adjutant Veraart is in 1971 in Steenbergem geboren. Zijn militaire loopbaan begon na het afronden van zijn middelbare beroepsopleiding in 1995 in de Van Ghentkazerne waar hij de mariniersopleiding volgde. Hierna werd hij voor zijn

startfunctie geplaatst bij de 23e infanteriecompagnie van het 2e Mariniersbataljon (2MARNSBAT) te Doorn. Bij deze eenheid volgde hij zijn berg- en wintertraining, specialisaties op diverse wapensystemen en werd militair parachutist. Na voltooiing van de Marinier Verkenner opleiding in 1997 werd hij overgeplaatst naar het Mountain Leader Verkenningsspeloton. In de jaren erna voltooide hij de Marinier Verkenner Combat survival course en opleiding tot militair ski-instructeur. Gedurende zijn plaatsing van 1997 tot 1999 voerde hij talrijke gecombineerde oefeningen uit in een UK/NL samenwerkingsverband. In 1999 werd hij geselecteerd om de onderofficiersopleiding te volgen in Rotterdam bij het Mariniers Opleidingscentrum (MOC).

Na voltooiing van zijn korporaalsopleiding in 1999 werd hij geplaatst bij 11INF COY van 1MARNSBAT en werd ingezet voor KOSOVO KFOR in 2000. KFOR was tijdens de operatie verantwoordelijk voor de handhaving van het staakt-het-vuren en het scheppen van voorwaarden waaronder de vluchtelingen, met name de Albanese Kosovaren, veilig terug konden keren. Hierna besloot hij zich verder te specialiseren als Military Ski Teacher en later in 2001 werd hij geselecteerd voor de opleiding para dispatcher. Na deze opleiding succesvol te hebben afgesloten ondersteunde hij als para-instructeur diverse vrijeval en static-line opleidingen en trainingen voor de Defensie Para School.

Medio 2003 werd hij als baksmeester geplaatst bij de Initiële mariniersopleiding. Na het opleiden van een klas mariniers nam hij in 2004 deel aan de selectie Pre-Mountain Leader en werd geselecteerd om deel te nemen in het Verenigd Koninkrijk aan de Mountain Leader 2 opleiding. Deze opleiding van bijna een jaar brengt hem veel ervaring in het trainen van personeel en militair opereren in Mountain & Cold Heather gebieden, inclusief S&R, gevechtsoverleving, skiën, vertical assault en gebruik van alle bijbehorende apparatuur. Direct na terugkeer in Nederland werd hij bevorderd tot sergeant en geplaatst bij het verkenningsspeloton van het 1e Mariniersbataljon. Met het verkenningsspeloton werd hij in 2006 voor 6 maanden uitgezonden naar Afghanistan (ISAF). Hoofddoel was het trainen van het Afghaanse leger en de ondersteuning van het herstel van het overheidsgezag na de verdrijving van de Taliban.

1 september 1996 trad de eerste Krijgsmachtadjutant aan voor de krijgsmachtonderdelen van de land- en luchtmacht

Rond kerst 1995 gaf de toenmalige CDS (Commandant der Strijdkrachten) Van den Breemen aan adjutant R.E.V. Clausen in zijn bekende laagdrempelige bewoordingen het volgende aan: "Ik wil dat je voor mij komt werken, joh".

De vraag werd beantwoord met een wedervraag: "Voor ik hierop inga, wil ik eerst weten wat mijn taak wordt."

Als reden voor het benaderen van adjutant Clausen geeft de CDS het volgende aan: "Wij hebben elkaar ontmoet en diverse malen uitgebreid gesproken tijdens het opwerken van 42 BLJ

voor de uitzending naar Bosnië, IFOR1.

Tijdens deze bezoeken richtte de CDS zich met name op de Bataljonscommandant. Hierop heeft adjutant Clausen de generaal Van den Breemen gewezen op het missen van een aanspreekpunt binnen zijn persoonlijke staf, voor onderofficieren. Blijkbaar heeft hem dat tot denken gezet, waarop hij op 1 januari 1996 mij in Bosnië heeft gevraagd om als Krijgsmachtadjutant voor hem te komen werken. Een en ander resulteerde erin dat op 1 september 1996 de eerste Krijgsmachtadjutant aantrad voor de krijgsmachtonderdelen van de land- en luchtmacht".

Modelbouwer schenkt replica van 'De Zeven Provinciën' aan het Korps Mariniers



Rob Groene, al jaren modelbouwer van historisch schepen, zocht een mooie plaats voor de replica van "De Zeven Provinciën". De bouw van het schip heeft hem 7 jaar gekost en is een natuurgetrouw model geworden.

Als gauw kwam het idee dat het vlaggenschip van, Admiraal de Ruyter, bij het Korps Mariniers op zijn plaats zou zijn. Hij benaderde het COM bestuur die op hun beurt contact legden met de Van

Ghent kazerne. Men was direct razend enthousiast en vond het een eer om dit unieke schip geschonken te krijgen. Donderdag 2 november 2023 vond de overdracht plaats.

Aan de kazernecommandant, Luitenant-kolonel der Mariniers B. Vlasman, werd het schip formeel overgedragen. Het heeft een mooi plaats in de traditiekamer van de Van Ghent kazerne gekregen. Groene is heel blij dat zijn schip op zo'n mooie plek is terechtgekomen en hij kon dan ook met een gerust hart afscheid nemen van zijn schip wetende dat hij het in goede handen heeft achtergelaten.



Met dank aan:
Luitenant-Kolonel B. Vlasman, Adjudant D. Gram-Blauw, Sergeant-Majoor S. Jager, COM Eimerd van de Griend

Jubileumboek 'Zonder vrees, zonder moed'

Op woensdag 12 juli j.l. vond op het Ministerie van Defensie de uitreiking plaats van het jubileumboek van de NLMARSOF 'Zonder vrees, zonder overmoed'.

Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim nam het fraaie boek, waarin de geschiedenis, vorming en inzet van de SOF eenheden bij het Korps Mariniers gedetailleerd worden beschreven, in ontvangst uit handen van de commandant van C-NLMARSOF, luitenant-kolonel der mariniers Jan Willem van den Ham.

De uitgave is te bestellen bij de Stichting Uitgeverij Klus op Dek www.klusopdek.nl



Van de afdelingen



Afdeling Zeeland

Tweedaagse reis naar Limburg

Weken, ja misschien wel maanden, is onze Ambtelijk Secretaris Nora in de weer geweest met de organisatie van de tweedaagse

reis naar het Zuidoostelijk deel van ons land. De avond voor het uur-U van vertrek Nora aan de lijn met de droeve mededeling dat zij en Wim vanwege een griepvirus moesten afhaken. Gelukkig was alles, zoals gewoonlijk, goed geregeld en de overdracht verliep vlotjes en verder zonder problemen.

Zaterdagochtend 18/11 in alle vroegte, nou ja, om 08.00 uur verzamelen in Terneuzen om onze trip per bus richting het Limburgse heuvelland te beginnen. Rond 10.00 uur een korte,

maar wel broodnodige koffie/sanitaire stop en vervolgens door naar het Amerikaanse Ereveld te Margraten. Hier een bloemstuk gelegd bij de plaquette van Julian D. Hill, een vermiste staartschutter wiens vliegtuig, na een bombardement, in de Noordzee is aangeschoten en neergestort. Deze plaquette is geadopteerd door een bestuurslid van COM Zeeland.

Vervolgens door naar Venray voor de herdenking bij het Mariniersmonument. Voorafgaand een samenkomst in de Fanfarezaal met koffie en echte Limburgse vlaai met aansluitend een oecumenische eredienst. Was het bij de mars naar het monument nog redelijk droog, gedurende de herdenking met toespraken en kransleggingen gingen de sluisdeuren boven ons open. Ook hier heeft COM Zeeland een bloemstuk gelegd. Met meer nat dan droog lijfgoed aan na de herdenking weer terug naar de Fanfarezaal voor een drankje en om ondertussen wat te drogen. De herdenking werd afgesloten met een voortreffelijk verzorgde blauwe hap. Dank aan de collega's van COM Limburg voor de gastvrije ontvangst.

Met een rond en vol buikje naar het centrum van Sittard en ingekwartierd in hotel "De Limbourg" aan de Markt. Een aantal namen nog een afzakkertje, de overigen waren moe en versleten

en zochten hun tampatje op.

Dag twee begon al om 8 uur met een stevig ontbijt om een uur later af te kunnen reizen naar het Duitse Ereveld in Ysselsteyn. Een Ereveld waar je de rillingen over de rug lopen en dat was niet van de kou. Langs de kruizen lopend en met name de leeftijden van de gevallen lezend bekruipt je het gevoel van ongeloof. 32.000 kruizen met namen van vele jongeren, zelfs kinderen, die vanwege een doctrinaire hun leven hebben gegeven Een schokkende ervaring.

Na Ysselsteyn verder naar het oorlogsmuseum in Overloon. Wat een overvloed van materialen uit WO II We hadden een uurtje of vier de tijd, maar ook al loop je hier vier dagen rond, dan nog heb je het gevoel dat je lang niet alles hebt gezien. Een must voor iedereen om een beeld te krijgen van hetgeen 80 jaar geleden allemaal heeft plaats gevonden.

Na twee mooie en inspireerde dagen weer terug naar het mooie Zeeuwse land. Onderweg in Turnhout deze twee dagen mogen afsluiten met een voortreffelijk driegangendiner, waarvan ten volle werd genoten.

Ronald Ingelse, Secretaris COM Zeeland



Afdeling Limburg



Jaarlijkse Herdenking met aansluitende Reünie

Op 18 november 2023 werd voor de 57ste keer de gesneuvelde Mariniers herdacht tijdens de

ceremonie bij het Mariniersmonument Limburg te Sittard. Aansluitend is de jaarlijkse reünie van COM Limburg gehouden.

De zaal ging 11.00 uur open en snel stroomden de oud- en actief dienende Mariniers en hun partners en genodigden binnen. Dit jaar was er een grote delegatie oud Mariniers uit de provincies Zeeland en Overijssel aanwezig. Onder het genot van een kop koffie met Limburgse vlaai werd er door de aanwezigen gewacht op de opening van deze dag.

De herdenking en het gezellig samenzijn werd geopend met een welkomstwoord van de voorzitter van het Contact oud- en actief dienende Mariniers.

Piet Kruithof heet iedereen van hart welkom op deze middag. Een bijzonder woord van welkom was er voor de vertegenwoordigers van de diverse organisaties en de vertegenwoordiger van het Korps Mariniers. Aansluitend richtte de voorzitter het woord tot de leerlingen van groep 8 van de basisschool Leyenbroek en de leerlingen van de opleiding 'Vrede en Veiligheid' van het ROC Leeuwenborg te Sittard. Leerlingen van beide scholen ondersteunde tijdens de herdenking.





Aansluitend werden alle aanwezigen door de voorzitter van COM Limburg uitgenodigd voor de Liturgische herdenkingsdienst in de kerk. De aanwezige personen verplaatsten zich naar de kerk. Het welkomstwoord werd gesproken door de Luitenant-Kolonel der Mariniers B. Vlasman. De leerlingen van de basisschool Leyenbroek brachten aansluitend een zelf gemaakt gedicht ten gehore.

Tijdens 'het Dodenappèl' werden alle omgekomen Mariniers uit de provincie herdacht. Het was tijdens het appèl misstijl in de kerk, je kon een spel horen vallen. Het 'Gebed van een Marinier' werd voorgedragen door een oud Marinier. De dienst eindigde met het 'Limburgs volkslied'. Alle aanwezigen verlieten de kerk om zich gereed te maken voor de herdenking.

De herdenking bij het Mariniersmonument stond onder leiding van Kap. Marns BD Chris van der Weide. Het geheel werd door de paracommandant op zijn plaats gezet om aansluitend de genodigden te ontvangen bij het monument. De plechtigheid begon met een roffel van de Tamboer der Mariniers. De vlaggen werden halfstok gehesen door leerlingen van de opleiding vrede en veiligheid. De ceremoniemeester Quinten Peerboom nodigde de vertegenwoordigers van de diverse instanties achtereenvolgens uit om een krans/bloemstuk te leggen. Na de eerste kranslegging werd een minuut stilte gehouden waarbij de aanwezige geüniformeerden de eren groot brachten. Aansluitend werden er nog kransen gelegd door diverse instanties.

Het geheel verplaatsten zich naar de Fanfarezaal. De reünie kon nu beginnen. Het was een gezellig door elkaar. Veel Mariniers troffen elkaar weer en veel herinneringen worden

met elkaar opgehaald. De aanwezige leerlingen van de opleiding Vrede & veiligheid hadden veel interesse in de verhalen van de oud Mariniers

Inmiddels was de reünie zover gevorderd dat het Indische buffet was aangericht. De aanwezigen waren vol lof over deze Indische maaltijd. Nadat door iedereen voldoende was gegeten en de meeste verhalen verteld waren liep de zaal tegen 20.30 uur geleidelijk leeg. COM Limburg kijkt terug op een geslaagde herdenking met reünie en wil de Fanfare St. Jan Leyenbroek en de stadschutterij St. Rosa Sittard bijzonder danken voor de medewerking om de herdenking te laten slagen. Tevens wil de Stichting Mariniersmonument de gemeente Sittard- Geleen, het Vfonds en de Koninklijke Marine bedanken voor de ontvangen ondersteuning.

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

COM Limburg houdt op zaterdag 13 januari 2024 een Nieuwjaarsbijeenkomst. U bent van allen van harte welkom. De bijeenkomst wordt gehouden in: Café-zaal 't Schöpke, Nagelbeek 4 6365 EK Schinnen. De Café-zaal 't Schöpke is goed bereikbaar per openbaar vervoer.

Het NS station ligt 200 meter van de locatie.

Gaarne verneemt het bestuur van COM Limburg ,of u eventueel met uw levenspartner, deelneemt aan deze bijeenkomst.

Aanvang: 15.00 uur

Einde: 19.00 uur

Opgave kan per e-mail: secretaris.com.limburg@gmail.com

Of telefonisch 06-40200368.

Inschrijving sluit op 04 januari 2024.

Vooraankondiging

Algemene ledenvergadering COM Limburg 2024

Datum: Zaterdag 08 april 2024

Aanvang: 14.30 uur

Einde: 17.00 uur

Locatie: Café-zaal 't Schöpke , Nagelbeek 4 6365 EK Schinnen

Meer informatie op de website van COM Limburg:
limburg.contactoudmariniers.com

*Maarten Verheijen, secretaris/penningmeester COM Limburg
secretaris.com.limburg@gmail.com / 06-40200368*



Identiteitsgroep Marinier commando

Reisverslag Ben Nevis 2023 van 8 tot 15 november

A. van Gils | Bert Lamers | 18 november '23

Tijdens de jaarvergadering van de Identiteitsgroep Marinier Commando, in januari 2023, werd besloten om in november een trip te organiseren naar Ben Nevis area. De trip had meerdere doelen, als eerste natuurlijk een leuk weekje uit en hernieuwde

kennismaking met gelijkgestemden die je misschien al jaren niet meer had gesproken. De tweede doelstelling was natuur; het terrein met als ultieme uitdaging de top van de Ben Nevis. Het derde maar zeker niet onbelangrijkste was het geven van acte de préséance bij de herdenking van WO I, op Rememberance Day in Fort William en in Spean Bridge bij het commando memorial. Langs deze weg willen wij de twee organisatoren, Ed Swaghoven & Rinus Roeling, nogmaals hartelijk danken voor de perfecte organisatie. A job well done.

Noot van de redactie: Vanwege ruimtegebrek is slechts de inleiding van het reisverslag geplaatst. Het integrale verslag zal opgenomen worden in de Houwe Zo nr 1-2024.



Afdeling Noord-Brabant

Samenwerking besturen

Op 21 september heeft het bestuur COM Noord-Brabant een vergadering gehouden. Op zich is dat niet zo vermeldenswaardig ware het niet dat ook de voorzitters en secretarissen van de onderafdelingen COM Eindhoven en COM NOB alsmede een lid van de Ledenraad aanwezig waren. De reden van hun aanwezigheid was naast enkele belangrijke onderwerpen ook een door het bestuur COM NB uitgeschreven memo over een nauwere samenwerking tussen alle besturen binnen Brabant.

Om met dit laatste te beginnen: De vergadering was het er unaniem over eens dat wil Noord-Brabant meer slagvaardig worden en evenementen e.d. voor haar leden kunnen realiseren en andere zaken ten behoeve van de leden kunnen organiseren, het bundelen van kennis, kunde en ervaring van essentieel belang is. Inmiddels mag bekend zijn dat alle bestuurders elkaars kennis, ervaring en deskundigheid onderkennen. Afsproken is dan ook dat de besturen van de onderafdelingen -met behoud van de eigen identiteit- en het bestuur COM NB elkaar informeren over geplande of te plannen evenementen en activiteiten opdat wederzijds kan worden bepaald wie wat zal uitvoeren al of niet ondersteund door anderen binnen de afdeling.

Het is inmiddels algemeen bekend dat het bestuur COM Noord-Brabant al langere tijd een secretaris ontbeert. De werving daarvan zal onverminderd worden voortgezet binnen het eigen ledenbestand maar ook binnen diverse social media.

Het evenement waaraan twee van onze bestuurders een belangrijke bijdrage hebben mogen leveren was het Mariniers Outdoor Event. Circa 100 deelnemers (vader/zoon en vader/dochter combinaties) hebben verschillende proeven van bekwaamheid moeten doorlopen waarbij het er soms hard aan toe ging. Uiteraard was er in de nachts een kleine crash-move waarbij er een tactische verplaatsing was door middel van een kleine wandeling. Voor de jongere deelnemers was dit een spannende ervaring. Voeg bij dit alles de meer dan uitstekende weersomstandigheden (voor een enkeling soms te warm) dan kunnen we terugkijken op een zeer gelaagd event wat zeker herhaling verdient.

Ook de ontwikkeling rond Stip Op De Horizon (SODH) is aan de orde geweest. Enkele bestuursleden van Noord-Brabant hebben zich als een specifieke werkgroep sterk gemaakt een bijdrage te leveren welke aanvankelijk zeer positief is ontvangen door de leiding SODH. Deze bijdrage haakt in op o.a. de ledenadministratie, een mailing programma, een financiële module en, zeer belangrijk naar de toekomst, de mogelijkheid van leden om hun eigen gegevens middels "MIJN COM" voor een deel zelf te beheren. De vergadering spreekt haar verontrusting uit over het uitblijven van vervolgafspraken of opdrachten vanuit de leiding van SODH. Inmiddels is bekend dat er binnen afzienbare tijd een update van de ontwikkelingen valt te verwachten. Deze update zal vermoedelijk inzicht verschaffen in de samenvoeging van het werk dat door verschillende werkgroepen is verricht.

De volgende activiteit staat op de rol:

. Bijzondere bijeenkomst onderafdeling COM NOB op 13 januari 2024 (nadere gegevens zullen te zijner tijd op de website gepubliceerd worden.)

Tot slot: De vergadering neemt zich voor de communicatie naar de leden te verbeteren en nodigt iedereen uit onze website regelmatig te bezoeken.

"Daar waar wij ons enthousiasme voor 'ons COM' etaleren, zo zullen anderen zich daaraan spiegelen en ook enthousiast worden".

Reünie

Op zaterdag 28 oktober 2023 werd in het wijkhuis 'De Geseldonk' te Helmond-Mierlo-Hout onze jaarlijkse reünie gehouden. Opmerkelijk hoeveel oud-mariniers deze reünie nog konden bijwonen, daar de 'jongste' Nieuw Guinea Veteranen toch reeds hun 79e verjaardag achter de rug hebben. Goed gemutst en weer goed hersteld opende onze organisator deze bijeenkomst in een toch zeer goed gevulde zaal. De ontvangst met koffie, cake en broodjes waren weer goed verzorgd door de bemanning van het wijkhuis. Na het officiële gedeelte vond iedereen zijns weegs door sobats te ontmoeten en oude herinneringen op te halen terwijl er ook gelegenheid was om te sjoelen of te biljarten.

Een speciaal welkom was er voor Cor van Nierop die jarenlang deze reünie mede heeft gesponsord. Hij kreeg daarvoor een mooie speld uitgereikt door Ruth Oeghoede als blijk van waardering.



Rond 16.30 uur werd er aangevangen met de bekende Nasi en Bami Hap die weer met grote voldoening werd verorberd. Daarna ging iedereen weer huiswaarts en we hopen elkaar volgend jaar weer in Helmond te treffen.

Carol Magermans

Onderafdeling Eindhoven e.o.

70 jaar COM Eindhoven en Omstreken

In Houwe Zo van december 1953 lezen wij: In hotel De Kroon te Eindhoven staat de wieg van de afdeling Noord-Brabant die op 26 oktober 1953 het levenslicht zag. Als bakmeester van Noord-Brabant werd bij de oprichting van het COM aangewezen R.G.H. Banuns, die werd bijgestaan door J.W.M. Janssens, N. Paaymans en B. Westerburger. De oprichters vormden ook het eerste bestuur, dat bestond uit Gijs de Groot, voorzitter, W. Groot secretaris, en L. Vroomen, penningmeester. Sinds enkele maanden is er nu in Eindhoven op de eerste donderdag van de maand een contactavond in het Sparrenhuis aan de Oirschotsedijk. De oude Jannen proberen hier elkaar als vanouds



de loef af te steken met onder andere het welbekende spel bij de mariniers namelijk pingpong en met een echte kantine sfeer zoals wij die kennen in Modjokerto, Babad en al meer van die bekende buitenposten in Indonesië.”

Het was eigenlijk COM Noord-Brabant, maar alles werd in Eindhoven geregeld en vond in Eindhoven plaats. Dit initiatief is, tot op de dag van vandaag voor COM Eindhoven nog steeds elke dag voelbaar in het Veteranen Ontmoeting Centrum De Treffer in Eindhoven.

Samen met onze voorzitter Perry Foxen en meer dan 70 enthousiaste aanwezigen werd op zaterdag 4 november deze 70 jaren met een geweldige happening gevierd, waarbij de aanwezigheid van onze Korpsadjutant Rob Poesiat bijzonder aan heeft bijgedragen. Rob was hiervoor vanuit Friesland naar het Eindhovense afgereisd. Ook de voorzitter van Noord

Brabant, Klaas Haan en Dick Hoefnagel, voorzitter van de onderafdeling NOB (Noordoost Brabant), werden van harte welkom geheten door de voorzitter van COM Eindhoven en omstreken, Perry Foxen. Een goedvol positief woord volgde van de Korpsadjutant, hij wenst allen een fijne feestelijke dag toe en sprak over de verbondenheid die hij hier vindt en voelt en dat hij die verbondenheid ook als zijn lijfthema heeft. Die verbondenheid komt ook tot uitdrukking bij de voorzitter van de onderafdeling NOB, Dick Hoefnagel. Hij overhandigt Perry een fraaie engel als teken van, misschien wel een verbroedering onder haar vleugels van heel COM Noord-Brabant.

De voorzitter, Perry Foxen, spreekt over een toename van het aantal leden als lichtpunt in de soms negatieve berichtgeving dat het steeds maar minder wordt.

COM Eindhoven, het is een geweldige dag geworden ook, voor de vele dames die gezien en gevoeld hebben, dat het COM er is, voor alle Mariniers jong en oud.



Afdeling Utrecht

Bestuursnieuws

Het is verheugend te vermelden dat we in oktober een gesprek hebben gehad met Joan de Laat die heeft aangegeven dat hij wat meer wilde weten van wat het bestuur doet en waar we mee bezig zijn. Na dit gesprek heeft hij een cv gemaakt en hij heeft zich aangemeld als bestuurslid Algemeen. Op de komende ALV in maart 2024 zal het bestuur hem voordragen aan de leden. Komende periode zal hij aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen en daarin meedenken met wat we allemaal nog gaan doen. Op het Korpsfeest in december hebben de aanwezige leden al met hem kennis kunnen maken. Dit jaar hebben alle leden een Kerst-Nieuwjaarskaart gekregen met in de binnenzijde de uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari 2024 bij D'Arthuizen in Leersum.

Momenteel zijn we druk met het plannen voor activiteiten en bijeenkomsten voor 2024. Zie ook de website en hou de email(s) in de gaten.

Zoals elk jaar hebben we weer stilgestaan bij het einde van de 1e wereldoorlog op 11 november 1918. De Remembrance



Sunday. De opkomst als erewacht bij deze herdenking van oud-mariniers en leden Bond van Wapenbroeders was goed. De organisatie van de Remembrance Sunday doen we samenwerking met de “Bond van Wapenbroeders” en de taken waren goed verdeeld. Tijdens de ceremonie zijn er bloemen geplaatst bij de ere-kruizen en bij het Korea monument (1950-1953) ter nagedachtenis van de 5 omgekomen Utrechtse militairen. (zie foto's op de website)

Op zaterdag 9 december hebben we ons Korpsfeest



gehouden in de Weistaar in Maarsbergen. Met een opkomst van 60 deelnemers was dit een goed bezochte bijeenkomst waar de leden werden verwelkomd door de bestuursleden met koffie en gebak. Na het welkomstwoord door Gert Krijger de voorzitter kreeg iedereen een drankje en hebben we een toast uitgebracht t.g.v. de verjaardag van ons Korps. Na een periode van gezellig kletsen, verhalen vertellen en herinneringen ophalen werden de leden uitgenodigd, om langs het goed verzorgde koude en warme buffet te gaan. Zichtbaar genoten de leden van het eten en menigeen kwam nog voor een 2e keer langs. Nadat iedereen was uitgegeten werd men verdeeld in groepen van zes personen om deel te nemen aan het indoor-Boeren golfen. De willekeurige verdeling zorgde ervoor dat er geen groepsvorming was en dat was wel zo leuk om dat je dan ook eens met andere leden kennis maakt. We hadden ongeveer een 1 ½ uur de tijd voor het golfen waar de ene groep te veel aan had en de



andere juist weer niet. Het was ook geen wedstrijd maar een gezellig bezig zijn. Inmiddels werd op de tafels het dessert geserveerd, een IJsbombe met slagroom. Een paar groepjes wilden hun spelletje nog afmaken en gingen de baan weer op, anderen bleven lekker napraten en de eersten maakten aanstalten om naar huis te gaan. Rond 21.30uur gingen de laatste leden naar huis en kon het bestuur terugkijken op een geslaagd Korpsfeest. (zie foto's op de website)

We zijn de tijd tot aan Kerst nog druk met het wegbrengen van de Kerstpakketten van de COM-Kerstactie en op zaterdag 16 december zijn we aanwezig bij het Indië-herdenking. En dan gaan we na de feestdagen terugkijken, een jaarverslag maken en vooruitkijken naar alles wat we in 2024 willen gaan.

Piet van Geresteijn



Afdeling Noord-Holland

Opschoonactie ledenlijst

Een steeds terugkerend item op de bestuursvergadering van COM N-H is het betrekken van de leden. Argumenten waarom de betrokkenheid steeds minder wordt zijn altijd snel duidelijk, immers heel Nederland ontbeert het aan vrijwilligers. De vraag die wij ons stelden was; wat gaan we eraan doen?

De knoop werd doorgemaakt en besloten is om alle leden van het COM die in Noord-Holland wonen en geen e-mailadres hebben doorgegeven een brief te sturen. We hebben daarbij de optie aangegeven om een buddy te zoeken/vragen en of die buddy dan als contactpersoon wil fungeren. Ook hebben we de mogelijkheid aangegeven om het te vragen aan de (klein) kinderen of slimme neefjes of nichtjes. Het ultieme doel van COM N-H is dat iedere (oud-)marinier een buddy heeft, want gedeelde smart is halve smart en het is natuurlijk veel leuker om met zijn tweeën ergens naar toe te gaan dan alleen. Het resultaat is tot nu toe bevredigend. Op de 214 verstuurd brieven zijn er 76 reacties ontvangen. Wat minder leuk was is dat er op de ledenlijst 9 oud-mariniers stonden die reeds overleden waren. De gegevens worden bijgewerkt en natuurlijk gedeeld met de landelijke ledenadministrateur. Mochten er collega's zijn die bij het lezen van dit stuk denken "sh.t ik heb nog geen antwoord gegeven" doe het dan nu. Want laten we eerlijk zijn "verbondenheid"

begint bij goede bereikbaarheid en daarvoor heb je een up to date ledenlijst nodig. Heb je sowieso vragen aan het bestuur van COM N-H stuur dan een mailtjes naar: secretaris.comnh@gmail.com

Soosmiddag

Elke tweede dinsdag van de maand van 13:00 tot 16:00 uur organiseert COM N-H een inloop-/soosmiddag bij Speeltuinvereniging Tuindorp Oostzaan, Plejadenplein 32a, 1033 VL Amsterdam. Deze middag wordt regelmatig bezocht door gemiddeld 20 pax en staat open voor alle oud mariniers en donateurs van het COM. Ook niet leden zijn welkom. Het is wel de bedoeling dat als ze weer weggaan zij de lidmaatschapsaanvraag ingevuld hebben. Frits Eckenhausen, onze voormalige secretaris, wil je daar dolgraag bij helpen.

Commando overdracht

Helaas was er weinig animo in Noord-Holland voor de commando overdracht van CKMARNNS. Naar de reden kunnen we alleen maar gissen, misschien heeft het vroege tijdstip ermee te maken of had het eerder bekend gesteld moeten worden.

Kranslegging 8 december

Voor de kranslegging op 8 december heeft het bestuur van COM N-H acte de présence gegeven.



Afdeling Zuid-Holland

Wolk 1665

Afgelopen jaar hebben we als afdeling veel meegemaakt, een groot aantal collega's zijn overleden. Soms onverwacht maar ook vaak verwacht, dat maakt het verdriet er niet minder om. Laten we hen herdenken en ik ben er zeker van dat zij allemaal een goed plekje hebben verdiend op wolk 1665.

De aankomende feestdagen hoop ik dat u zult doorbrengen met familie en geliefden om het feest van het licht te vieren. 2024 beloofd een jaar te worden met weer veel vreugde en soms verdriet, maar laten 2024 een jaar worden om niet te vergeten.

Namens het bestuur van de afdeling Zuid-Holland en alle onderafdelingen wensen we u allemaal prettige feestdagen, een gelukkig nieuwjaar en een onvergetelijk 2024.

*Peter de Zoete Bram Nieberg
Voorzitter Zuid-Holland Secretaris Zuid-Holland*

Onderafdeling Den Haag

Viering korpsverjaardag COM 12 december 2023

Op 12 december jl. vierde COM o.a. Den Haag de korpsverjaardag. Wij vinden de korpsverjaardag een belangrijk item binnen het COM. Vandaar dat wij daar als onderafdeling Den Haag ook een feestelijk tintje aan wilden geven. Voor de coronatijd deden we dat altijd met een buffet in de kazerne.

Daar kunnen we niet meer terecht, maar bij Jacqueline en Jaap in De Afrit des te meer. Zij hadden het zaaltje ook weer feestelijk versierd.

De eerste COM-leden en donateurs, velen in COM-tenue, meldden zich al voor half 2 in de Afrit. Onze penningmeester, Herman Koning, heette iedereen welkom en gaf daarna het woord aan Mieke Caminada, de echtgenote van Joep, secretaris van Den Haag. Zij vertelde dat Joep ernstig ziek op de IC lag en dat Joep haar had gevraagd zijn situatie uit te leggen.

Een van onze leden had een mooie kaart gemaakt met het marinierseembleem erop. Deze werd door alle aanwezigen getekend. Ze leven allemaal heel erg mee met Joep en hopen

dat hij volgend jaar weer van de partij is.

Rond half 4 stond het buffet klaar. Het zag er fantastisch uit en iedereen genoot van de nasi, bami, babi pangang, foeyonghai, saté en alle andere lekkers. Tot slot werd iedereen verwend met een lekker ijsje, dat door Joep nog was ingekocht voordat hij ziek werd.



Dank aan Ab en Jacqueline en onze eigen mensen, die behulpzaam waren bij de prima verzorging.

Mieke Caminada

Nieuwjaarsborrel COM o.a. Den Haag 9 januari 2024

Op dinsdag 9 januari 2024 luiden we het nieuwe jaar in. Ook dan zijn onze oud-mariniers, donateurs en partners van harte welkom in de Afrit aan de Hellingweg 135 op Scheveningen om het glas te heffen op een gezond nieuwjaar. Wij hopen weer veel leden, liefst in COM-tenue, te begroeten.

Onderafdeling Rotterdam

Kranslegging Rotterdam

Op 8 december 2023 hebben leden van de onderafdeling Rotterdam deelgenomen aan de kranslegging ter gelegenheid van het 358-jarig bestaan van het Korps Mariniers.

Zij moesten evenals de leden erewacht en de tamboers en pijpers de "ijzige" kou trotseren op het Oostplein.

Het is toch altijd een hele eer hier bij aanwezig te mogen en te kunnen zijn.

*Adriaan van
Westenbrugge*





Afdeling Gelderland



Kameraardschap op jaarlijks feest

Op de 358e verjaardag op 2 december jl. was er een prima sfeer onderling. De mannen zochten elkaar al snel op en raakten niet uitgepraat, onderwijl genietend van koffie/thee met spekkekoek.

Rob Poesiat, Korpsadjutant bij Korps Mariniers vertelde op een informele manier over de toekomst van het huidige korps. "We hopen ons in 2030 te kunnen vestigen in Nieuw-Milligen, mogelijk iets later. Ondertussen gaan we uiteraard met volle kracht door met alles wat nodig is om klaar te zijn voor een eventuele operatie. De regering gaat ervan uit dat we klaarstaan wanneer er in het ergste geval 'op de rode knop wordt gedrukt'. Er wordt dus serieus geoefend want het kan zomaar zijn dat we ineens uitgezonden worden, er is behoorlijk wat onrust in de wereld.

Op termijn worden de teams kleiner, er komt meer verantwoording op lager niveau. Een meerjarenplan. We hebben mensen nodig die onze jonge mariniers kunnen opleiden. De wapens zijn door de jaren heen sterk vernieuwd. Ik zeg steeds: de rugzak is comfortabeler maar wat er inzit is zwaarder. Maar wij zullen blijven doorgaan met trainen in de jungle en in Noorwegen en zullen daar zijn waar het nodig is".

Na deze toespraak begaf Poesiat zich weer met veel plezier onder de mensen, evenals Ed Bergman, Algemeen bestuurslid Landelijk COM. Beiden hadden het naar hun zin. Ondertussen was er een hapje en een drankje en liedjes van zanger Harry



Klein. Jaap Mooi reisde een paar maanden geleden met een aantal mensen naar Curaçao en vertelde hoe hartelijk de ontvangst daar was geweest door de mariniers op het eiland. De mooie beelden spraken voor zich.

Vanzelfsprekend werd ons diamanten echtpaar Frits en Frieda feestelijk in de bloemen gezet. Het Indisch buffet, op traditionele manier bereid door de vrijwilligers van Kumpulan Bronbeek, was weer een groot succes. Iedereen liet het zich uitstekend smaken. De verloting daarna had flink wat prijzen, mede dankzij een aantal sponsors. En met verbondenheid, kracht en toewijding van de Feestcommissie werd deze middag een groot succes.



*Frits en Frieda Baars,
met goud in de
bloemen.*

Vooraankondiging ALV 2 maart 2024

Het bestuur van het COM afdeling Gelderland nodigt jou hierbij uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op zaterdag 2 maart 2024 vanaf 14:30 uur in het Kumpulan (Bronbeek) te Arnhem. De eigenbijdrage is nog niet bekend maar zal volgend jaar in een uitnodiging per e-mail bekend gemaakt worden.

Aanvang van de vergadering is om 15.00 uur.

Op de algemene ledenvergadering (ALV) worden zaken besproken als de jaarverslagen van de afdeling COM Gelderland, lief & leed en van de onderafdelingen, de financiën en niet te vergeten bestuursfuncties gekozen of herkozen. Ook worden die Mariniers die 50 jaar lid zijn van het COM in het zonnetje gezet.

Aan het einde van de vergadering is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. opmerkingen. Al met al altijd belooft het weer een interessante vergadering te worden.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje en tot het nuttigen van een maaltijd. De kosten van de maaltijd zijn helaas voor eigen rekening en zal later bekend gemaakt worden.

Een uitnodiging per e-mail volgt nog maar zet de datum alvast in je agenda. Want het is het bestuur er alles aan gelegen om genoemde belangrijke punten met elkaar te bespreken maar ook om na de vergadering een hoog reünie gehalte te hebben om zo op deze wijze onze saamhorigheid - kameraadschap - onderlinge hulpvaardigheid en verbondenheid met het Korps Mariniers in stand te houden.



Afdeling Overijssel



Harry Brouwer erelid COM Nederland

Op 18 maart 2023, namen wij als afdeling Overijssel afscheid van Harry Brouwer als bestuurslid. In het dankwoord memoreerden wij de vele verdiensten van Harry, die gedurende vele jaren, in verschillende functies, zijn bijdrage had geleverd aan het welzijn van de afdeling.

Lid van de RvA, secretaris, voorzitter, weer secretaris, redacteur van ons orgaan de Doorgaan en webbeheerder van de eigen site, later onderdeel van de landelijke site. Een imposante reeks van werkzaamheden, daarbij gedreven en enthousiast.

Toen het bestuur van het COM dit onder ogen kreeg, besloten zij de Ledenraad voor te stellen, Harry voor alles wat hiervoor genoemd, voor te dragen als erelid van het Contact Oud Mariniers. Dit voorstel werd, met de nodige omzichtigheid voorgelegd aan de leden van deze Ledenraad. Omzichtig omdat Harry zijn mailadres als secretaris, in overleg, nog even aanhield.

Het voorstel werd door de leden, unaniem, goed gekeurd, waarna Harry in de vergadering van de Ledenraad werd benoemd als erelid.

De uitreiking van dit erelidmaatschap moest natuurlijk wel met de nodige aandacht plaats gaan vinden, waarbij wij dachten dat de Mariniersdag een mooi moment zou zijn. Echter Harry ging van zijn vrije tijd genieten en verbleef op de camping en wij moesten iets anders bedenken.



De eerstvolgende gelegenheid was de provinciale klootschietdag in Hengelo op zaterdag 30 september 2023. Harry en Rosa hadden zich opgegeven en vanuit het bestuur ging Kees Wit, secretaris, die dag vanuit West-Brabant op pad naar Hengelo. Harry had altijd prettig met Kees samengewerkt en sprak direct bij het zien van Kees zijn waardering uit voor de belangstelling vanuit het hoofdbestuur in de afdeling.

Groot was zijn verbazing dat hij na het welkomstwoord van de voorzitter aan de aanwezigen, door Kees Wit naar voren werd geroepen. Kees, nam in een mooie persoonlijke toespraak de verdiensten van Harry door, waarna hij Harry meedeelde dat hij was benoemd als erelid van het COM. De oorkonde werd hem overhandigd en de baton opgespeld. Rosa werd verrast met een bos bloemen.

Op deze wijze, in aanwezigheid van een mooi aantal leden van de afdeling, werd Harry Brouwer, tot zijn grote verrassing erelid van het COM. Een titel die hij meer dan verdient heeft.

Wij als afdeling Overijssel zijn verheugd en trots dat hij deze onderscheiding mocht ontvangen.

Bestuur Overijssel COM



Afdeling Flevoland

Lief en leed

Weer bijgekomen van de Korpsverjaardag en alle activiteiten er omheen ons eerst weer even storten op copy voor de laatste Houwe Zo van dit jaar. Volgend jaar wil de redactie ons lijfblad in een iets andere manier in gaan vullen maar dat leest u ongetwijfeld wel op hun eigen pagina. Waar we als bestuur eerst even aandacht voor willen vragen is Lief en Leed van de afdeling. We hebben de afgelopen periode twee collegas gehad die er mee geconfronteerd werden en we hebben het al eerder en vaker gemeld maar wanneer u op het vlak gezondheid iets mankeert, kan ons uiteraard allemaal overkomen, willen we u toch vragen, wanneer u daar prijs op stelt, dit even te melden bij onze Lief en Leed man, tevens ledenraadslid, van de afdeling, dan kunnen we dit in de gaten houden. Uiteraard aangeven bij een ander bestuurslid mag ook, als we er maar kennis van kunnen nemen.

Ook mag uiteraard een familielid of goede kennis dit ook even melden, dan kunnen we er rekening mee gaan houden. Het is niet sportief wanneer we er verwijten over krijgen terwijl wij zelf nooit door u zijn ingelicht en dat gebeurt soms. Misschien raadzaam om het adres even te vermelden in uw adressenlijst.

Waar we als bestuur na september redelijk veel tijd in hebben gestoken waren de voorbereidingen voor de viering van ons eerste lustrum. Als afdeling bestonden we in december 5 jaar en dat wilden we uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan maar dit vergt wel enige voorbereiding. Er moest een locatie worden gevonden en de invulling voor de dag moest worden gemaakt

en geregeld. Het heeft geresulteerd in als datum 8 december, we konden dan ook gelijk onze Korpsverjaardag mee vieren en als locatie kwamen we uit bij de Schietvereniging op Urk. Reden daarvoor was vooral ook omdat we daar 5 jaar geleden onze oprichtingsvergadering hadden gehad dus passender kon niet.

Daar kregen we, mede dankzij een lid van de afdeling die daar veel kan regelen, alle medewerking waar we zeer dankbaar voor zijn. Ook het financiële plaatje moet kloppen en we waren erg blij met de medewerking hierin van onder andere het Vfonds. We hadden een mooie locatie en een bandje voor de muzikale omlijsting en ook een goeie "blauwe hap" mag dan natuurlijk niet ontbreken. Vanuit de schietvereniging werd de mogelijkheid geboden om onze, soms wat vastgeroeste schietvaardigheden weer te testen en misschien weer wat bij te spijkeren. Maar het belangrijkste ingrediënt voor zo'n dag is uiteraard altijd het aanwezige publiek. Als bestuur willen we u allen die aanwezig zijn geweest hartelijk danken, uit eigen bevindingen en opmerkingen kwam naar voren dat het als uiterst gezellig en geslaagd is ervaren.

Dan rest ons u allen een goed en gezellig kerstfeest en een gezond 2024 toe te wensen. We hebben hier tijdens de lustrumviering al aandacht aan geschonken en we hebben besloten om dit jaar niet de, zo langzamerhand gebruikelijke kerstkaarten rond te brengen. Wij gaan ons nu bezig houden met activiteiten voor volgend jaar, allereerst de nieuwjaarsborrel en vervolgens de ALV. Nogmaals, fijne Kerstdagen en een goed en gezond 2024.



Afdeling Costa Blanca

Korpsverjaardag Costa Blanca

Ook aan de Costa Blanca wordt de 358e Korpsverjaardag gevierd! Ruim 15 oud-mariniers en hun partners kwamen in Benitachel bijeen, waar een toast werd uitgebracht op het Korps Mariniers. De traditionele blauwe hap werd door de speciaal uit Nederland over gekomen oud-marinekok Mike Klazema bereid. Verbondenheid in optima forma, QPO!



Nieuwe COM-leden

Nieuwe Leden

H.J.J.F. van den Berk

R. Goossens

T. Gibcus

C.C.H. Schrijn

Veenendaal

Laren

Pernis Rotterdam

Sittard

W.M. Rijpert

W. Bouwman

J van der Form

B.M. Mos

Oss

Voorthuizen

's Gravenzande

Zaandam



Oproep

Deelname COM-detachement 106e Nijmeegse Vierdaagse 2024

De belangstelling tijdens de 1e inschrijfperiode van de afgelopen 105e Nijmeegse 4-Daagse verraste de vierdaagse organisatie en bij het sluiten van deze periode was het maximaal toegestane aantal lopers (47.000) al bereikt. Inschrijven in de 2e periode was daardoor niet meer mogelijk. Dus is het bijzonder belangrijk om vooruitlopend een beeld te hebben van uw belangstelling voor deelname in ons COM wandeldetachement, vandaar deze

Belangstelling uitvraag

Op dit moment hebben zich alweer 2 lopers gemeld. Hoe de inschrijfprocedure zal zijn is op dit moment nog niet bekend. De landelijke-en internationale belangstelling voor dit in de wereld unieke wandelevenement is enorm. De lopers die eerder deelnamen aan deze wandeltocht in COM-detachementsverband zijn na afloop dan ook bijzonder enthousiast en terecht trots op hun geleverde prestatie, veelal een persoonlijke overwinning. Van de lopers die voor de 1e keer deelnamen hoor ik dan ook regelmatig “dat had ik veel eerder moeten doen”. De sfeer en sportieve verbondenheid is geweldig. Er voor elkaar zijn, dat is belangrijk. Als Oud Mariniers maken we verbondenheid, kracht en toewijding waar en oogsten bewondering met onze sportieve prestatie Van start tot finish en te worden aangemoedigd door duizenden toeschouwers is echt uniek. Met op de laatste dag als hoogtepunt de bijzonder indrukwekkende intocht op de 5 kilometer lange “Via Gladiola”. Bent u sportief en niet bang voor een pijntje en misschien een blaartje, ga dan een keer de uitdaging aan. Staat dit toch nog op uw bucketlist, neem de eerste stap en reageer.

Belangrijk: Wacht niet te lang met uw reactie i.v.m. de stringente 4-daagse aanmeldprocedure. Zijn er vooruitlopend vragen, geef even een berichtje.

Wanneer: De Nijmeegse Vierdaagse zal worden gehouden van dinsdag 16 juli 2024 t/m vrijdag 19 juli 2024.

Dagafstanden: geb. jaar 1965 – 1974, 40 km (Reglementair), geb. jaar 1964 en eerder 30 km (Reglementair).

Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan voor de ervaren lopers boven de 60 jaar om deel te nemen aan de dagafstand van 40 km. Specifieke informatie: informatie betreffende tenue, training, tijdstippen, verzorging en logeermogelijkheden e.d., zal worden verstrekt nadat uw aanmelding door mij is ontvangen.

Uw reactie schriftelijk en uiterlijk vóór zaterdag 20 januari 2024 naar; C. Mudde, De Pol 17, 3951 AW Maarn.

Mob: 06-46181708 of 0343-412197

E-mail: c.mudde1@outlook.com (nieuw)

U ontvangt dan een aanmeldingsformulier en verdere info.

Kortom, meld u aan voor “The Walk of the World” en beleef onvergetelijke wandeldagen. Dag 1. De dag van Elst, Dag 2. De dag van Wijchen, Dag 3. De dag van Groesbeek en Dag 4. De dag van Cuijk. En dat allemaal in de sfeervolle en prachtige omgeving van Nijmegen.

Vriendelijke groet, Cees Mudde

Reünies

Gepland

Reünie Marinier Commando

Voor Mariniers die de Commando-opleiding (in NL of UK) met goed gevolg hebben afgelegd en dus in het bezit zijn van de Mariniers Groene Baret, organiseren wij, de Identiteitsgroep Mariniers Commando een Reünie.

Op Zaterdag 27 Januari 2024 in het Dorpshuis “De Toekomst”



Prinsenplein 3 te Langbroek (Utrecht), ben je van Harte Welkom op de Reünie vanaf 13.30 uur.

De ontmoeting met (oud) collega's en de kennismaking met onze Identiteitsgroep

is het doel van deze Reünie.

De kosten zijn €15, waarvoor je deelneemt aan een Indische maaltijd en 2 consumpties ontvangt, kan je overmaken op bankrekening: NL 94 INGB 0007 0514 89 t.n.v. Contact Oud Mariniers met vermelding ‘Reünie IMC 2024’.

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 13 januari 2024.

Wat we graag bij je aanmelding per e-mail willen weten is: je naam, Marnsnummer, periode bij het Korps Mariniers en je telefoonnummer.

Wij hopen je te verwelkomen met de Groene Mariniersbaret op 27 januari 2024 en kijken met belangstelling naar je uit.

*Het Bestuur IMC i.o. Mark J. Vereijken, secretaris IMC
e-mail: mariniercommando@gmail.com*

Reünie landingsvaartuigen Hr. Ms. L9607-L9608-L9609 Mariniers 1961-1962

Woensdag 20 maart 2024 is de reünie gepland op het Marine Etablissement, Kattenburgstraat 7, 1018 JA te Amsterdam. Ook deze keer is de ontvangst vanaf 10 uur met koffie/thee en cake. Rond één uur/half twee zal de nasimaaltijd gereed staan. Kom zoveel mogelijk met OV in verband met parkeerruimte, OV buslijn 43 en 22. Informeer bij de buschauffeur waar u kunt uitstappen. Komt u met eigen vervoer, vermeld dan uw kenteken bij de bankoverschrijving van de inschrijvingskosten. Benodigd ten behoeve van de bewaking. Meld u bij aankomst bij de bewaking,

deze bezit een lijst van aangemelde personen.

De inschrijfkosten zijn dit jaar 12,50 euro per persoon.

Uw bankafschrift is uw definitieve aanmelding met naam, e-mailadres en telefoonnummer. Verplicht in verband met contactinformatie.

Hopende u allen met sterke verhalen, oude bekenden bijpratende te verwelkom. Tot ziens op 20 maart 2024.

Met Mariniersgroeten, Ed Veldwijk

Marinierskapel

Bijzonder Korpsconcert

Het traditionele jaarlijkse Korpsconcert vormde dit jaar het sluitstuk van het 50-jarig jubileum van de United Kingdom/ Netherlands Amphibious Force (UKNL50). Het concert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en de Tambours & Pijpers werd dit jaar bijgewoond door koning Willem-Alexander.

Het afgelopen jaar is aan beide zijden van de Noordzee op diverse manieren aandacht besteed aan de rijke geschiedenis en intensieve samenwerking tussen de Koninklijke Marine en Royal Navy.

Deze samenwerking werd dit jaar tweemaal muzikaal omlijst op het podium. Bij de opening van het UKNL50 jaar werd reeds gezamenlijk opgetreden in de Royal Albert Hall in Londen onder toezien oog van Koning Charles. Deze keer traden de Tamboers & Pijpers op met 10 collega's van het Corps of Drums of His Majesty's Royal Marines.

De Principal Director of Music Royal Marines luitenant-kolonel Huw Williams dirigeerde als gastdirigent een van de stukken en was er zowel een solo als een duet van

een Nederlandse en Britse trompettist.

De Stichting Vrienden van de Marinierskapel heeft het dit jaar mede mogelijk gemaakt om een extra Korpsconcert te organiseren op 28 november in het nieuwe Luxor Theater te Rotterdam.



Een record aantal bezoekers

Wat een prachtig nieuws! Het Mariniersmuseum sluit het jaar 2023 af met een recordaantal bezoekers. Sinds de start in 1980 heeft het museum nog niet eerder zoveel mensen mogen verwelkomen. Vooral schoolklassen en families hebben in groten getale het museum bezocht. Op dit moment hebben we al een idee van het aantal bezoekers, maar voor het officiële feestelijke cijfer volgt u onze social media. Met de komende kerstvakantie verwachten we zelfs nog meer bezoekers. Waarom komen mensen toch zo graag naar ons museum? Dat is vanwege de combinatie van moderne tentoonstellingen, zoals 'Zeesoldaten', waarin de oude geschiedenis van het Korps Mariniers tot leven komt, en interactieve ervaringen zoals 'Mariniers op Missie'. Het maakt niet uit hoe jong of oud je bent, er valt altijd iets leuks te beleven in ons museum. "De feedback van onze bezoekers van afgelopen jaren heeft ons geholpen om het museum aan te passen en dit buitengewone aantal te bereiken," zegt directeur Frédérique van Steekelenburg "Het toont aan dat de geschiedenis van het Korps Mariniers en hun hedendaagse bijdrage om te strijden voor vrede en veiligheid een grote aantrekkingskracht heeft op mensen."

Hartverwarmende dank

Onze oprechte dank aan u, gewaardeerde lezer en (oud-)marinier. Uw verhalen en ervaringen dragen bij aan het leerproces voor jong en oud, en na een periode van beperkingen hebben we u vorig jaar weer volop mogen en kunnen verwelkomen in uw museum. Voor 2024 staan er diverse nieuwe initiatieven op de planning die speciaal aansluiten bij u als (oud-)mariniers. Blijf op de hoogte via de COM-lijnen.

Plannen voor 2024

Ook in 2024 blijven we ons inzetten om iedereen de verhalen van de mariniers te laten beleven. Twee pop-up exposities staan gepland en halverwege juni opent een tijdelijke tentoonstelling die een uniek kijkje achter de deuren van het Mariniers Opleidings Centrum (MOC) op de Van Ghentkazerne in Rotterdam biedt.

Help ons groeien

Achter de schermen werkt ons team van 9 vaste medewerkers (grotendeels in deeltijd) hard voor het museum, maar het merendeel van onze activiteiten wordt verzorgd door onze vrijwilligers. Als u het leuk vindt om als vrijwilliger een dag(deel) per week te helpen, bezoek dan: www.mariniersmuseum.nl/nl/over-ons/word-vrijwilliger De gelegenheid voor zowel zinvolle vrijetijdsbesteding in een gezellig team van vrijwilligers als mogelijkheid voor het opdoen van (andere) werkervaring.

Vriend worden

Bent u ook zo begaan met de geschiedenis en tradities van het Korps Mariniers? Word dan vriend van het Mariniersmuseum. Wilt u ons steunen? Meld u dan aan als vriend via: www.mariniersmuseum.nl/nl/over-ons/vriend

Nieuwjaarsgroet

Met trots kijken we terug op een prachtig jaar en kijken we vol verwachting uit naar wat de toekomst zal brengen. Dank aan eenieder die heeft bijgedragen aan ons succesvolle jaar! We wensen u een gezond, hoopvol en voorspoedig nieuw jaar toe. Met hartelijke groet Team Mariniersmuseum.



Mariniersmuseum





Een tewaterlating in het Caribisch gebied en op het IJsselmeer.

“Tewaterlating” geeft overleden marinemensen terug aan de zee ‘We maken de cirkel rond’

Tekst Michael Simon
Foto's Kick Smee

Dit artikel komt uit de Alle Hens en gaat over een alledaags onderwerp waar iedereen met enige regelmaat mee geconfronteerd wordt. Je geliefden verliezen is niet niks. Goed dat er dan ondersteuning van de Marine en andere (mariniers)instanties is om op een mooie manier afscheid te nemen.

Iedereen die bij de marine heeft gewerkt en komt te overlijden, kan zijn of haar as laten uitstrooien op zee. Althans, zo heette dat tot voor kort. Inmiddels biedt CZSK een mooi alternatief. Eindverantwoordelijke hiervoor is SMJ (51) van het Bureau Specifieke Personele Zorg (SPZ). Zij vertelt over de mogelijkheden en wensen. “Elke urn die meegaat op zee is een persoonlijk proces.”

Je hoeft maar een paar minuten met sergeant-majoor Van Hoek om tafel te zitten om te beseffen dat zij iemand is die zich vol overgave van haar taak kwijt. Die taak is een dankbare, maar tegelijkertijd ook zeer verantwoordelijke: de as van overleden marinemedewerkers naar zee brengen.

Wateroplosbare urn

Nabestaanden van overleden marinemensen kunnen een aanvraag indienen om de as van een overledene te laten ‘uitstrooien’ in zee. Zo’n verzoek wordt altijd gehonoreerd. “Je hoeft geen veteraan te zijn”, licht Van Hoek toe. “Iedereen die bij de marine heeft gediend kan dit laten doen.” Waar vroeger gesproken werd over ‘asverstrooiing’ is dat tegenwoordig ‘tewaterlating’. Van Hoek: “Als je as uitstrooit, hoeft er maar een zuchtje wind voorbij te komen en de as kan

alle kanten op gaan. Dat wil je niet. Daarom wordt de as van de overledene in een wateroplosbare urn aangeleverd. Die gaat uiteindelijk het water in en zinkt naar de bodem, waar het omhulsel oplost.”

Sleepboot of marineschip

Uitvaren kan op 2 manieren, legt de sergeant-majoor uit. “Je kan voor een sleepboot kiezen. Dan kunnen er zo’n 10 à 15 nabestaanden mee. Die vaart vanuit Den Helder ongeveer 20 minuten de zee op. De boot komt dan stil te liggen, waarop een geestelijk verzorger stilstaat bij het leven en de diensttijd bij de marine van de overledene. In overleg kan men ook nog voor een gebed of gedicht kiezen. De tweede optie is de urn meegeven aan een van de marineschepen. In dat geval kan de familie er zelf niet bij zijn, omdat het hier een operationeel schip betreft.



Voor de tewaterlating vanaf een operationeel marineschip wordt de urn overgedragen aan de commandant van het betreffende schip.

Passende eenheid

“Als een aanvraag bij mij binnenkomt, vraag ik de staat van dienst van de overledene op bij het archief in Rijswijk; deze neem ik door en dan zoek ik er een passende eenheid bij die gaat varen”, vertelt Van Hoek. “Als

iemand bij wijze van spreken een deel van z’n carrière heeft doorgebracht op de vroegere Hr.Ms. Karel Doorman, probeer ik ervoor te zorgen dat de urn met de huidige Zr.Ms. Karel Doorman meegaat. Zo wil ik de cirkel rondmaken voor de overledene.”

Jongste matroos

‘In principe laat de jongste matroos de urn te water’. Een verzoek wordt eigenlijk altijd gehonoreerd. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zei: ‘Nee, daar beginnen we niet aan’. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat een bepaald schip een druk oefenprogramma heeft waarbinnen het niet kan; dan moet ik een andere optie zoeken. Zo’n ceremonie kost namelijk wel tijd.”

Zoveel mensen, zoveel wensen

Van Hoek probeert zoveel mogelijk verzoeken in te willigen, maar dat lukt niet altijd. “Er worden bijvoorbeeld geen tewaterlatingen in het weekend gedaan en ook gaan er geen muzikanten mee. Het doel is altijd om een zo waardig en persoonlijk mogelijk afscheid te maken, maar wel binnen het redelijke.” Onlangs vond er overigens wel een speciale tewaterlating plaats. “Er was iemand overleden die z’n hele leven bij de Marineluchtvaartdienst gewerkt had. Op verzoek van de nabestaanden is de as meegegaan in een NH90-maritieme gevechtshelikopter en vanuit de lucht te water gelaten.”

Mariniers

SMJR van Hoek heeft nog nooit een aanvraag van de mariniers gekregen. “Ik ga ervan uit dat er natuurlijk ook met een landingsvaartuig een tewaterlating plaats kan vinden.” Aldus van Hoek. “Het werd en wordt vaak door de mariniers zelf geregeld. Natuurlijk wil ik dit ook voor hen op me nemen, zodat voor iedereen van CZSK op dezelfde manier gaat.” Er staat een kort verslag van een “Tewaterlating” van een mariniers verderop in dit artikel.

Het urnen kistje is gemaakt op de Rijkswerf. Vanzelfsprekend kan er ook een kistje gemaakt worden met het korpswapen erop.

Ceremonieel aan boord

De optie van de tewaterlating vanaf een operationeel marineschip betekent dat de urn van de overledene door Bureau SPZ, waar Van Hoek werkzaam is, wordt overgedragen aan de commandant van het betreffende schip. “Deze urn-overdracht vindt plaats op museumschip “de Schorpioen” in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van Bijzondere Personele Zorg en een geestelijke verzorger. Daarna wordt de urn naar de eenheid die de tewaterlating verzorgt gebracht. Daar praat de familie met de commandant en leden van de bemanning over de overledene, zodat de opvarenden van het schip enigszins weten wie ze te water laten.”

Eenmaal uitgevaren en op de plek aangekomen waar de urn te water wordt gelaten, begint de ceremonie. Van Hoek: “Dan gaat de bemanning in het gelid staan voor de laatste groet en leest de geestelijk verzorger van het schip een tekst over de overledene voor. Daarna wordt de urn in principe door de jongste matroos te water gelaten en volgt 1 minuut stilte.”

SMJRLDGB Amanda van Hoek: “De terugkoppeling die ik krijg van de nabestaanden is hartverwarmend. De vele positieve reacties maken dat ik dit heel eervol werk vind. Je kan het maar 1 keer doen en dan moet het op een goede en persoonlijke manier gebeuren die bij de oud-collega past.” Linkerfoto: Amanda van Hoek bij de kist waarin de urn geplaatst wordt voor de overdracht.

Elke tewaterlating uniek

Om de nabestaanden zoveel mogelijk van de tewaterlating te laten meemaken, worden foto’s gemaakt of wordt er gefilmd. Daarnaast ontvangen ze een kopie van de zeekaart met de plek waar de as te water gelaten is, een proces-verbaal en een kopie van het scheepsjournaal.

In 2022 zijn er zo’n 30 urnen met as aan de zee toevertrouwd. Op dit moment staat de teller voor 2023 op 26. “Qua aantallen is het zo goed en zorgvuldig te behappen. Want met 1 aanvraag ben ik zo’n 5 à 6 uur bezig. Bovendien wil ik voorkomen dat het lopendebandwerk wordt. Ik moet er niet aan denken dat er 10 urnen met een schip meegaan en zo overboord gezet worden. Elke tewaterlating moet een heel mooi en persoonlijk proces zijn.”

Zo kan het ook

Op 4 november 2022 is na een ziekbed op 38-jarige leeftijd de korporaal van de mariniers verbindingdienst Olger van Doorn overleden. Op vrijdag 12 november 2022 is Olger gecremeerd. Het was de wens van Olger en zijn ouders dat zijn as vanaf een LCVP zou worden verstrooid op het IJsselmeer in het bijzijn van familie en vrienden.

Op vrijdag 7 juli 2023 is de wens van Olger in vervulling gegaan. Een samenwerkingsverband van Keep Them Landing, Mariniersuitvaart team en SATG van Texel hebben dit mogelijk gemaakt. Na afvaart vanuit de haven in Medemblik met 2 LCVP’s en 3 FRISC vaartuigen van SATG werd er koers gezet naar het IJsselmeer. Op locatie aangekomen werd door de ouders van Olger zijn as te water gelaten. Daarna blies een tamboer van het korps mariniers het signaal taptoe en werd er een minuut stilte in acht genomen. Vervolgens strooiden de ouders, familie en vrienden rode rozen in het IJsselmeer. De bemanning van de FRISC’s gaf als eerbetoon een salvo met de MAG en ontstak rode rookpotten.

Meer informatie

Asverstrooiing/tewaterlating is kosteloos. Wie hier meer informatie over wil of een aanvraag wenst in te dienen, kan een mail sturen naar [sergeant-majoor Amanda van Hoek via: asverstrooiing.czsk@mindef.nl](mailto:asverstrooiing.czsk@mindef.nl)

U kunt ook contact opnemen met het servicepunt van de Mariniersassociatie: servicepunt@nlmariniersassociatie.nl



COM

Verenigt alle mariniers

Interview met oud-marinier Leo Willeboordse

Dit ‘Baret aan de kapstok’ interview had ik met Leo Willeboordse, eerste luitenant der mariniers kmr. De afstand tussen Aruba (waar ik me op dat moment bevond) en Ierland bleek geen hinderpaal om Leo met behulp van e-mail wat vragen te stellen. Een oud-marinier in Donegal (IRL) aan het woord over vooral zijn leven als marinier en als burger in afgelegen en ruige oorden. Ook zonder kaart en kompas vindt hij vandaag zijn weg bij het jagen en vissen in de wilde natuur. Een bijzonder verhaal van een bereid man.

Wanneer trad je in dienst bij het Korps en wie waren je baksmaten en kaderleden?

‘Ik kwam als dienstplichtige in dienst bij het Korps Mariniers in september 1959. Ik was 21 jaar, door de Tweede Wereldoorlog en wat omzwervingen een beetje aan de late kant. Enkele namen van het Kader toen zijn: kapitein Engles (‘Piet van de tanks’), luitenant De Lange, kolonel Honig, kapitein Den Haan, sergeant De Boer, sergeant Kootje Hessels (boks instructeur).’

‘Van mijn baksmaten noem ik ‘de BIAK vier’. Michiel Noorduyt, Hubert Nauta, Will Vonk (overleden maart 2023) en mijzelf, die in kazerne Sorido waren gedetacheerd en daar elk een hut hadden, maar elkaar zelden zagen omdat de één weg was als de ander terugkwam.’

Heb je nog wat leuke anekdotes over je opleidingstijd?

Anekdotes in mijn opleidingstijd zijn er te over: die dat er één marinier was die zó dom was, dat de ándere mariniers het merkten. Die van het cadeau voor een kapitein: de manschappen weten niet wat hem voor zijn verjaardag cadeau te geven en vragen het aan zijn vrouw. Zij weet het zo gauw ook niet, waarop één van de mariniers suggereert:

‘Misschien een boek?’ Waarop de vrouw spontaan antwoordt: ‘De kapitein heeft al een boek.’ En dan de leerling die bij het aan boord praaieren riep: ‘Officier aan boord’ en vrolijk verder ging met ‘en nóg één, en nóg een, en nog één’ totdat alle officieren uit de toenmalige pendelweekend-bus binnen waren. De reactie van de commandant kolonel Honig was: ‘Ik zal je straffen met één dag licht arrest, en nog één, en nog één, en nog één.’ En natuurlijk de Paragrafen Order van onze kapitein: ‘Paragraaf één: de kapitein heeft altijd gelijk. Paragraaf twee: mocht onverhoopt blijken dat de kapitein geen gelijk heeft, dan treedt automatisch paragraaf één in werking.’

Volgens mij ging je na je opleiding naar Nieuw-Guinea. Waar ben je daar allemaal geweest?

Ik tekende 6 maanden bij om een jaar naar Nieuw-Guinea te kunnen. Zo’n kans op avontuur zou ik niet gauw weer krijgen! In totaal zou ik 28 maanden dienen. Kaimana aan de Zuidkust, toen een vlekje, was als kazerne mijn eerste en meest bijzondere plaatsing. Daarnaast waren er Fak-Fak, Sorong, Merauke en een week verlof in Kloofkamp Hollandia. Ruim een maand in schuilbivak op Misool, een klein eiland tussen Nieuw-Guinea en Indonesië in de Zee van Ceram, mag niet onvermeld blijven. Verder was er veel karang, boerenkool, taai modder, vloedbos, en het niet weg te denken gezelschap van muskiet, midget en bloedzuiger. De Jappengrotten op Biak waren een belevenis en nog geen toeristische attractie. Indrukwekkend en bescheiden makend was de wijze waarop de Papoea’s leefden in, en gebruik wisten te maken van, een van de meest ontoegankelijke jungles op deze planeet met hoofdzakelijk insecten en reptielen. Geen aap, tijger, of olifant te bekennen.



Leo in Biak 1960.

Vertel eens over je meest unieke ervaring op dat verre eiland...

De tijd in Nieuw-Guinea is één grote unieke ervaring geweest. Zeer bijzonder vond ik het bezoek aan een oude man in een paalwoning diep in de jungle, waarbij ik, ondanks de situatie, een intens gevoel van tijdloosheid en vredigheid kreeg, ook al was ik bezorgd dat ik ieder moment door de dunne bamboe vloer kon zakken. Het bezoek was bedoeld om informatie in te winnen over de vermiste sergeant Meijers, die uiteindelijk na 21 dagen levend werd gevonden. In die tijd een super-overlever.

*De Baret
aan de
Kapstok
en dan...*



Uniek, en dramatisch was het zien verongelukken van een MLD-Dakota. Op 2 januari 1960 stond ik 's avonds, als officier van de wacht, te kijken hoe boven de baai als oefening light flares werden afgeworpen. Plotseling verscheen een vuurbal aan de staart van de Dakota, die nu snel hoogte verloor en in zee stortte. Het was in een oogwenk gebeurd. Geen van de vijf bemanningsleden overleefde het ongeluk.

Hoe kijk je terug op die tijd?

Als een aaneenschakeling van nieuwe, ongekende ervaringen. En als een tijd van vrijheid. Juist omdat het bestaan op zich strak en overzichtelijk voor je was geregeld voelde ik mij vrij en als een vis in het water. Het roeien met de riemen die je hebt, wat ik had geleerd in de tijd van schaarste in de oorlog, kwam goed van pas. Wat te denken van intercontinentaal vliegen? Dat was in 1960 niet iets wat je iedere dag deed en ook niet het oefenen met een grote Sikorsky helikopter. Ik sloot m'n term af met een paar primeurs: het eten van sushi en sashimi op de terugreis in Tokio. Ook geen vanzelfsprekendheid begin zestiger jaren. Nu dagelijkse kost voor de doorsnee Nederlander.

Hoe verliep je verdere diensttijd na terugkeer in Nederland?

Kort en krachtig: uitrouleren, medische keuring, en handtekening zetten dat je geen nadelige gevolgen had overgehouden aan je – verplichte – diensttijd en vervolgens terug naar 'het burgerlijke', alsof er niets gebeurd was; een unieke ervaring rijker. De sergeant had gelijk gehad, het was een geheel verzorgde reis geweest.

Je woont op dit moment in Donegal, Ierland.

Hoe kwam je daar zo terecht?

In de periode 1990-96 verbleef ik veelvuldig in Vietnam, alwaar ik een kantoor deelde met een Vietnamese partner en probeerde Nederlandse investeerders aan Vietnamese projecten te koppelen, wat een moeizaam verhaal was omdat het wezen en het denken van de Vietnamees nog in hoge mate werd overheerst door het communistisch denken en de instituties die je bij dat soort werk nodig hebt niet open stonden voor kapitalistisch denken en handelen; produceren voor de markt. De 'Doi Moi', de 'economische openstelling', was uiteindelijk pas een luttel aantal jaren oud. Ik had veel waardering voor de Vietnamezen. Met name hun intelligentie, taaiheid en overlevingsdrift spraken mij aan en ik had het voornemen om uiteindelijk daar ook te gaan wonen. In de spectaculaire natuur in het gebergte ten oosten van Dien Bien Phoe waar de Fransen in 1954 vernietigend werden verslagen, wat het einde betekende van de Franse aanwezigheid in Indochina. 1996 was het jaar waarin ik mijn vrouw ontmoette en die wilde niet naar Azië, dus werd het 'retour à la nature' in Europa. Na mijn pensionering in 2000 ging ik op zoek naar ruimte, frisse lucht en ongerepte natuur; weg van de hectiek van het moderne bestaan. Het werd Donegal, aan de North Atlantic. 'The most remote and most underpopulated County in Ireland.' Van gemiddeld vierhonderd inwoners per vierkante kilometer in Nederland in 2000 naar 56 in Ierland en naar nog minder dan één in dit afgelegen verlaten turfgebied. Hetgeen overeenkwam met de bevolkingsdichtheid in Nieuw-Guinea in 1960.

Het huis in Meenacloy op afstand.



Bevalt het Ierse leven je?

Het bevalt hier heel goed. Ongebreideld jagen en vissen. We wonen 'in the middle of nowhere' in een veengebied met landweggetjes waar twee auto's elkaar niet kunnen passeren, en dat hoeft ook niet want er is nauwelijks verkeer. Hoewel met de online bestellingen van tegenwoordig is er, naast schaars bestemmingsverkeer, nu ook bezorgingsverkeer en dat is relatief aanzienlijk.

Kinderen op afstand, soms zelfs in het buitenland, met name in Australië, bestellen voor de ouder en laten het hier bezorgen. Dat is toch wel een bijzondere vorm van online-shopping en een zegening voor de oudjes hier.

Leo met de dieren in Meenacloy.



Onze dichtstbijzijnde buur woont ruim een kilometer bij ons vandaan en is bovendien aan ons oog onttrokken door dichte bebossing. Iedereen leeft hier privé en dat is zeer prettig. Je leeft hier op het ritme van de seizoenen. Voor de jeugd is hier niet veel te beleven dus die trekt weg zodra ze kan lopen. Australië is favoriet.

Wij, als gepensioneerden, vallen niet al te zeer uit de toon. We leven hier vrijwel altijd 'buiten', hoewel het klimaat hier ruig, onvergeeflijk en vochtig is; waar we geen moeite mee hebben.

Van begin oktober tot en met eind maart razen hier op deze plek regelmatig orkanen tot boven de 140 km/u over ons heen, maar het van natuursteen opgetrokken huis uit de dertiger jaren met zestig centimeter dikke muren en leien dak geeft geen krimp, het is als een bastion. De aanvoer van elektra is nog bovengronds, per draad van paal tot paal, dus regelmatig zitten duizenden huishoudens en bedrijven zonder elektra; ook wij. Dat voorkomt dat je indut.

Mijn ervaringen in het Korps, met name die van Nieuw-Guinea, komen hier zeer van pas bij het doorschrijden van het geaccidenteerde en zwaar begroeide terrein vol kuilen en gaten: 'The rugged hills of Donegal.'

Je hebt onlangs een boek geschreven over je belevenissen in Nieuw-Guinea, getiteld Erwtensoe in Biak. Heb je daar nog reacties op gehad?

Ja, zeer positief. Sommigen lezen het zelfs in één adem uit.

Volg je het wel en wee rondom het Korps nog vanuit je mooie stek in Donegal?

Ja, hoofdzakelijk via 'HouweZo', een periodiek waar je van op aan kunt.

 JDS



Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Samen met Veteranen wonen op een landgoed

Geïnteresseerd? Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem informeert u graag als u overweegt in het militair tehuis te gaan wonen.

U kunt het leven in Bronbeek van dichtbij ervaren en kennis maken met zijn bewoners.

U wordt geïnformeerd over alle voorzieningen en de bijdrage in de kosten.

Kijk voor de toelatingsvoorwaarden op www.bronbeek.nl of vraag een informatiemap aan.

Er zijn ook beperkte mogelijkheden voor een tijdelijk verblijf van Veteranen.

Als u een afspraak wilt maken of informatie wilt:

E-mail : loket.bronbeek@mindef.nl
Telefoon : 026 - 376 35 55



COM

Contact Oud - en actief dienende Mariniers

Aanmeldkaart

Ik verzoek ingeschreven te worden bij de vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers

- als gewoon lid
 als buitengewoon lid
 als donateur

- Gewone leden zijn uitsluitend zij die deel hebben uitgemaakt van, of als marinier nog actief dienen bij het Korps Mariniers.
- Buitengewone leden zijn zij die dienen of gediend hebben bij eenheden van het Korps Mariniers, maar niet als marinier.
- Het donateurschap staat open voor eenieder die zich aangetrokken voelt tot onze vereniging.

De jaarlijkse bijdrage van tenminste € 27,50 die ik direct na ontvangst van de contributienota zal overmaken, geeft mij recht op vijfmaal per jaar de toezending van Houwe Zo.

Naam : _____
Adres : _____
Postcode : _____ Woonplaats : _____
Telefoon : _____
Email : _____
Geboortedatum : _____
Datum in dienst : _____ Datum uit dienst : _____
Handtekening : _____ Datum : ____ - ____ 20 ____

Stuur deze kaart (of de verlangde informatie per brief) vandaag nog op naar:

Ledenadministratie
Vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers



Diversen



Nieuw-Guinea Herinneringskruis

Je bent 85 jaar jong, je bent in 1958 naar ons voormalig Nederlands Nieuw Guinea gemoeten. Je hebt veel oerwoud gezien, veel op patrouille geweest, achter de wacht gezeten en dan eindelijk . . .

na 65 jaar, krijg hij het door de Burgemeester van Cuijk, mevrouw Marieke Moorman het Nieuw-Guinea Herinneringskruis opgespeld.

In het bijzijn van Schout-bij-nacht Peter Reesing en Majoor Marco

Kroon. Dit overkwam hem op 24 september 2023, Marinier 3 z/m Jan Scheepers.

Te midden van zijn vrienden en bekenden en geheel onverwachts, was deze ceremonie voor Jan eindelijk een stukje erkenning uit de tijd dat ook hij klaar stond voor de zelfstandigheid en de eigen identiteit van de Papoea's.

Foto's: Cynner Leiwakabessy



Menukaart KLM



Tijdens het opruimen van een bergingsruimte vond ik deze menukaart die menig mariniertje zich nog nauwelijks kan herinneren. Na anderhalf jaar stompen in de bloedhete bush van Nederlands Nieuw-Guinea. Weer eens iets anders dan Nasi Rames. Ons aangeboden door de KLM in de Super Constalation 307.

Piet Stoutjesdijk Eindhoven



Op zoek naar lichting 1966-1



Ik ben op zoek naar oud dienstplichtig mariniers van lichting 1966-1 die belangstelling hebben voor een reünie om gezellig met elkaar bijeen te zijn.

Reacties mogen naar:
ajbakkenist1994@kpnmail.nl

*Wellicht tot ziens,
Arthur Bakkenist*



Herinneringen aan Doorn en de West (deel 3)

Naast alle fysieke inspanningen was er het hele jaar door ook voldoende aandacht voor ontspanning. Voorbeelden hiervan waren o.a. door het PMT en KMT en kazerneleiding georganiseerde daguitjes:



Voor de liefhebbers was er, met beperkte mate, een mogelijkheid om met vakantie naar Curacao te gaan. Transport, één keer in de week met de postvlucht, per Grumman Tracker van de MLD. Waarbij dan natuurlijk ook een duikvlucht op Savanta werd uitgevoerd. (Kotszakjes waren voor ons niet beschikbaar wel een hele vette grijns van de vliegers.)



Savanta - Exerцитierrein

Vanwege het tropenrooster was er op de kazerne vanaf 14.00 tot 16.00 "verplicht" middagrust. Iedereen kon in die tijd wel zelf iets gaan doen. Mits op tijd aanwezig konden we met de truck naar Eagle Beach. Het Watersportcentrum dat ook in eigen beheer flink was gerenoveerd.



Tijdens de eerste opleiding in Doorn en de daarop volgende vervolgoopleiding(en) was, voor mijn gevoel, de opbouwen van het mariniers "gevoel", door het wisselen en de nieuwe plaatsingen, misschien wat beperkt. Maar de uitzending van 13 maanden heeft mijn inziens voor veel ZM(ers) vriendschappen, contacten en of herinneringen opgeleverd die nu nog steeds bestaan en die met plezier en een goed gevoel in ere worden gehouden. Een voorbeeld hiervan zijn de volgende plaatjes: (oud) Kpl ZM G.J. Lamboo



In memoriam

Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van:

D. I. Romeijnsen, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 16 februari 2023 te Haarlem, in de leeftijd van 91 jaar.

J.C. Hammer, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 27 februari 2023 te Arnhem, in de leeftijd van 82 jaar.

J.Ch. Zandvliet, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 11 mei 2023 te Oegstgeest, in de leeftijd van 88 jaar.

Albert van der Heijden, oud-marinier, op 13 juni 2023 te Valkenswaard, in de leeftijd van 86 jaar.

P.A.J van der Poel, oud-marinier, op 15 juli 2023 te Bergen op Zoom, in de leeftijd van 80 jaar.

P.H. Schraa, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 31 juli 2023 te Zwartsluis, in de leeftijd van 83 jaar.

Gerard van Vught, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 20 augustus 2023 te Geel, België, in de leeftijd van 89 jaar.

J.D. Meijer, oud-marinier, op 28 augustus 2023 te Den Haag, in de leeftijd van 81 jaar.

C de Bie, aoomarnsalg b.d. onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 30 augustus 2023 te Tiel, in de leeftijd van 82 jaar.

Petrus Cornelis Jacobus Lambertus Koeleman, oud-marinier, op 10 september 2023 te Mijdrecht, in de leeftijd van 59 jaar.

Jan Willem Dol, oud-marinier, op 12 september 2023 te Teteringen, in de leeftijd van 76 jaar.

Cornelis de Gans, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 15 september 2023 te Capelle a/d IJssel, in de leeftijd van 87 jaar.

Albert ten Have, aoomarnsalg b.d. Lid van Verdienste, Lid in de Orde van Oranje- Nassau, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 15 september 2023 te Driebergen-Rijssenburg, in de leeftijd van 91 jaar.

Theodorus Cornelis Rietveld, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 17 september 2023 te Amersfoort, in de leeftijd van 90 jaar.

Rob v.d. Haak, oud-marinier, op 18 september 2023 te Woudenberg, in de leeftijd van 81 jaar.

Jan Gijsbertus Hop, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 20 september 2023 te Oostvoorne, in de leeftijd van 83 jaar.

Cornelis de Schipper, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 21 september 2023 te Kapelle, in de leeftijd van 84 jaar.

Dirk Schellingerhoudt, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 22 september 2023 te Alphen a/d Rijn, in de leeftijd van 85 jaar.

J.G.P Terlouw, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 28 september 2023 te Bilthoven, in de leeftijd van 89 jaar.

W. Claus, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 2 oktober 2023 te Oosterwolde, in de leeftijd van 89 jaar.

A.W. Scholten, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 4 oktober 2023 te Zwolle, in de leeftijd van 89 jaar.

F.J.L Henzen, oud-marinier, op 5 oktober 2023 te IJsselstein, in de leeftijd van 89 jaar.

Peter Vincent Kempenaars, oud-marinier, op 10 oktober 2023 te Roosendaal, in de leeftijd van 78 jaar.

J.H. Michielsen, oud-marinier, op 13 oktober 2023 te Gilze, in de leeftijd van 90 jaar.

Johannes Albertus Tappel, oud-marinier en Lid van Verdienste, op 20 oktober 2023 te Assen, in de leeftijd van 91 jaar.

J.G. Thijssen, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 21 oktober 2023 te Amsterdam, in de leeftijd van 83 jaar.

J.A.A. van Osch, oud-marinier, op 21 oktober 2023 te Vorstenbosch, in de leeftijd van 78 jaar.

A.M. Jansen, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 22 oktober 2023 te Roosendaal, in de leeftijd van 81 jaar.

G. Nijhof, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 27 oktober 2023 te Zwolle, in de leeftijd van 96 jaar.

R.L. Turel, oud-marinier, op 1 november 2023 te IJsselstein, in de leeftijd van 77 jaar.

Henricus Johannes Nicolaas Maria Arts, oud-marinier, op 4 november 2023 te Maastricht, in de leeftijd van 69 jaar.

H. Wolfswinkel, oud-marinier, op 4 november 2023 te Uffelte, in de leeftijd van 78 jaar.

O. Seegers, oud-marinier, op 4 november 2023 te Heiloo, in de leeftijd van 77 jaar.

J.A. Westdorp, oud-marinier, onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 7 november 2023 te Boxtel, in de leeftijd van 98 jaar.

Cornelis Johannes van der Waal, oud-marinier op 9 november 2023 te Alphen a/d Rijn, in de leeftijd van 80 jaar.

Petrus Paulus Verhulsdonk, Kolonel der Mariniers b.d., onderscheiden met het Herinneringskruis Vredesoperaties, op 11 november 2023 te Den Helder, in de leeftijd van 71 jaar.

Jan Willem Kloet, oud-marinier, op 12 november 2023 te Almere, in de leeftijd van 74 jaar.

Albert Smeerdijk, oud-marinier, op 12 november 2023 te Deventer, in de leeftijd van 78 jaar.

A.J. van der Maarel, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 15 november 2023 te Valkenburg ZH, in de leeftijd van 92 jaar.

P. Hart, oud-marinier, op 19 november 2023 te Hoorn, in de leeftijd van 79 jaar.

Louis Theodorus Peters, oud-marinier, onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 25 november 2023 te Nijmegen, in de leeftijd van 92 jaar.

Pieter Wakker, oud-marinier, op 27 november 2023 te Den Haag, in de leeftijd van 77 jaar.

Johannes Gerardus Paulus Niels, kapitein der Mariniers b.d. op 1 december 2023 te Nieuwegein, in de leeftijd van 81 jaar.

Moge zij rusten in vrede.



Agenda

Reguliere bijeenkomsten

Afdeling COM Noord (Groningen/Drenthe/Friesland)

Elke woensdag (oneven weken): Gabriël Wijkrestaurant, Gabrielstraat 4, 9744 KC Hoogkerk. Tel: 050 – 556 16 10. www.wijkrestaurantgabriel.nl
Inloop 13.00 uur en uitloop 17.00 uur.
Info: Eildert Muntinga: 06 – 20 39 88 21

Afdeling Overijssel

Elke 3e woensdag van de maand, aanvang 20.00 u, locatie: Hermantap, Ystraat 7523 HK Enschede, T: 053-455 5037.

Onderafdeling Arnhem en omstreken

Elke tweede dinsdag (m.u.v. januari).
Poortenzaal KTOMM Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem.
Van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Info: G. Muis tel. 026-3648835 of 06-80080455.
E-mail: g.muis3@chello.nl

Afdeling Noord-Holland - onderafdeling Amsterdam

Elke 2e dinsdag (met uitzondering van juli en augustus).
Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur.
Locatie: de Speeltuinvereniging Plejadenplein 32A, Amsterdam Noord.

Oud Mariniers Almere en omstreken

Elke laatste woensdag van de maand.
Tijd: 13.30 – 15.30 uur. Plaats: Jeu de Boules vereniging Almere Klein Brandt Sportpark 7, 1323 MG Almere
Info: Gerard Stoute. Tel: 036-5332437, ma t/m vrij van 19.30 tot 20.00 uur.

Afdeling Zuid-Holland-onderafdeling Drechtsteden

Elke tweede dinsdag van de maand (m.u.v. juli en augustus)

Aanvang 19.00 uur

Locatie: Prinsenstraat 75 3311 JS Dordrecht

Info @: comdrechtsteden@gmail.com

Let op! Geen PIN aanwezig

Onderafdeling Rotterdam

Elke derde dinsdag (behalve in sept.: 2e dinsdag) in Echos Home 'het Anker' in de VGKAZ, Toepad 120 Rotterdam.

Tijd: 19.00 uur - ???.

Info: Kees van Genderen, E: activiteiten@comrdam.nl

M: 06-51284162.

Vooraf opgeven vanwege toegangscontrole via

www.contactoudmariniers.com

door aanklikken van de activiteit op de kalender van de afdeling Zd-Holland.

Onderafdeling Den Haag

Elke tweede dinsdag

Locatie: De Afrit, Hellingweg 135, 2583 DZ Den Haag, Scheveningen (bus 28, halte Zuiderstrandtheater),

Tijd: 14.00 uur.

Info: Joep Caminada, M: 06-24796096,

E: joep.caminada@hetnet.nl

Afdeling Noord-Brabant

Onderafdeling NOB

Elke 1e en 3e zaterdag.

Lokatie: Nico Schuurmanshuis, Ketsheuvel 50 's-Hertogenbosch.

Tijd: 13.00 tot 16.30 uur.

Alleen pin, hapjes en snacks gratis.

Info @: capmer2011@hotmail.com

Onderafdeling Eindhoven

Elke week: maandag, woensdag 14.00 tot 18.00 u, donderdag 14.00 tot 21.00 u en zaterdag 12.30 tot 17.00 u.

Koffie gratis.

Locatie: Veteranen inloophuis "De Treffer",

Smitsstraat 17 Eindhoven

Info: Toon Blommers, @: a.blommers64@upcmail.nl



Foto's achterpagina:
Nieuwjaarswens redactie.

Vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers

Bestuur

Voorzitter P.L.A. Kruithof
Vicevoorzitter D. Wisman
Secretaris C.J.W. (Kees) Wit,
M: 06-53177453, E: secrcomnl@gmail.com
Penningmeester M.F.P.M. Altling von
Geusau
E: penningmeester@contactoudmariniers.com
Bestuurslid PR & Werving
E. van de Griend, M: 06-15056572,
E: prcomnl@gmail.com
Bestuurslid Algemeen
Ed Bergman E: algcomnl@gmail.com
**Bestuurslid Veteranen en Post-
Actieven**
P.H. Lammens, T: 0654246760,
E: blitcomnl@gmail.com
**Vertegenwoordiger Commandant
Korps Mariniers** Mw. Meelis,
E: daa.meelis@mindef.nl
Vertegenwoordiger Korps Mariniers
AOOMARNS SA1: F. Jansen
E: fpag.jansen@mindef.nl

Contactpersoon COM/CZSK

P. Lammens, M: 06-54246760

Coördinator Ceremonieel

Peter Bercx, M: 06-53241958,
E: peter@bercx.nl

Coördinator Nuldelijnsondersteuning

B. Timmermans (Berend), T: 06-39675858,
E: shenandoa01@gmail.com

Ledenadministratie

A. Westland, M: 06-39198883,
ledenadmin@contactoudmariniers.com

Betalingen

Jaarcontributie in 2023 (tenminste)
€ 27,50 op ING-rekening IBAN;
NL36INGB0000454981; BIC INGBNL2A,
Contact Oud Mariniers
Overige: ABN-AMRO-rekening IBAN;
NL44ABNA0595771246; BIC ABNANL2A

Afdelingssecretarissen

**Groningen/ Drenthe/ Friesland
(COM-Noord)** secretaris (a.i.): H. de Wolf,
M: 06-10951461,
E: secretariscomnoord@gmail.com

Overijssel secretaris: J. Sappema,
M: 06-31768207,
E: jsap@kpnmail.nl

Gelderland W. Veenendaal,
M: 06-29409446,
E: secretariaat.com.gelderland@gmail.com

Utrecht Gerhard Bosma M: 06-52554379,
E: comutrecht@gmail.com

Flevoland secretaris: A. Westland,
T: 06-3919 8883,

E: andrewestland@gmail.com
E: secretaris@comflevoland.nl

Noord-Holland Ben Zegezen,
E: secretaris.comnh@gmail.com
T: 06-53153880

Zuid-Holland Secretaris: A. Nieberg
M: 06-50934416,
E: secretariscomzuidholland@gmail.com

Zeeland Secretaris Ronald Ingelse,
T: 06-53175874, secretaris.comzeeland@
contactoudmariniers.com

Noord-Brabant W. Berserik,
M: 06-31918174,
E: secretaris@comnoordbrabant.nl

Limburg Secretaris: M. Verheijen,
T: 06-40200368
E: Secretaris.com.limburg@gmail.com

Identiteitsgroep Marinier Commando

Secretaris: M.J. Vereijken,
T: 0343-573920, M. 06-20641776,
E: mariniercommando@gmail.com

Identiteitsgroep Marinier Speciale Operaties (IMSO)

E. Boerkamp, M: 06-53756183,
E: edwin.boerkamp@gmail.com

Curaçao

P. de Ridder,
T: 005999-7672706,
E: paulderidder47@gmail.com

Australië Liaison-officer:

V. Scheenhouwer,
E: dutchkiwi@skymesh.com.au

New Zealand Contactadres: J. Krimp,
E: jandhkrimp@gmail.com

Correspondentie

Alle correspondentie via de secretaris
Bestuur of afdelingssecretarissen.

Stichting Sociaal Fonds/COM

Secretaris André W. Meijer,
M: 06-53561079,
E: andre@wemmenhove.net

Stichting Vrienden van het COM

Voorzitter E. van de Griend,
M: 06-15056572,
E: prcomnl@gmail.com
**Verkoop Marinierssouvenirs
en accessoires:** E. van de Griend:
06-15056572 of P. Lammens: 06-54246760

Secretarissen Schietverenigingen COM

**Schietverenigingen worden
vertegenwoordigd bij het bestuur
door een contactpersoon**

Friesland J.P. Brandt, T: 06-22037852,
E: j.ph.brandt@gmail.com

Overijssel E. Euverman, T: 06-20342304,
E: svcomov@gmail.com

Zeeland G. Toerse, M: 06-40156547,
E: secrcomsvzld@gmail.com

Oss F. van Brussel, M: 06-29079596;
E: secr.com.oss@gmail.com

Servicepunt Mariniersassociatie

T: 088-9563906
E: servicepunt@nlmariniersassociatie.nl

Belangrijke adressen en websites

Mariniersmuseum

Wijnhaven 7-13, 3011 WH Rotterdam,
T: 010-412 9600,
E: info@mariniersmuseum.nl
Gratis toegang veteranenpashouders

Veteraneninstituut

Postbus 125, 3940 AC Doorn
T: 088-3340050
E: info@nlveteraneninstituut.nl
Nummer Veteranenloket:
088-3340000 (24/7)

Veteranenplatform

Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn,
T: 0343-474141
E: info@veteranenplatform.nl

Websites

www.defensie.nl
www.marine.nl/marinierskapel
www.contactoudmariniers.com
www.wjb.nu
www.rotterdamendemariniers.nl
www.korpsmariniersforum.nl
www.dutchmarinesbrotherhood.nl
www.stichtingdutchmarines.nl
www.avom.nl
www.dmr.nl
www.ex-act.nl
www.ktl-nederland.nl
www.detorren.nl
www.veteranencuracao.net
www.mariniersnieuwguinea61-62.nl
www.ssd.nl
www.mariniersziekenboeg.com
Optredens
Marinierskapel **zie de website:**
www.marine.nl/marinierskapel

De redactie wenst alle lezers van
HouweZo een voorspoedig en
vooral gezond 2024!

